

Gk160; NLB778; Opw.602; Johnston met lied; Jezus is de goede Herder; Psalm 42; Spreuken 4:23; Psalm 42:1,2,6,7; Psalm 51:5; LB473:1,5,10

Voor Amber Lize, Stef Geert Jan en iedereen is hartbewaking het meest nodig!

1. Bewaking is een vak geworden. Hartbewaking, saldobewaking. Overal hangen camera's, wordt gesurveilleerd, hebben mensen goede sloten op deuren en voertuigen, is er i.v.m. terrorisme internationaal overleg en worden steeds vaker computers ingezet. En dan zegt de Bijbel dat bewaking van je hart het belangrijkste is. Waarom eigenlijk?
2. Alle gedachten en plannen ontstaan in ons hart. Dat is de directiekamer. Allerlei invloeden van buiten af komen bij ons binnen en andersom. In Jak.3 horen we met hoeveel negatieve kracht dat gepaard kan gaan. Je hart is een bron en daar kan zoet en bitter water uit naar buiten komen. Hoe je omgaat met je hart is van levensbelang want het is de bron van je leven. Wat er in je hart bedacht wordt komt naar buiten als je let op wat je met je handen, ogen, oren en voeten doet. Daarom is hartbewaking zo belangrijk want al het andere waar we zo druk mee zijn om te bewaken ontstaat in het hart.
3. Wat betekent dit voor mij? In Psalm 42 hoort de dichter allerlei stemmen in zichzelf en om zich heen. Hij zoekt met heel zijn hart de weg naar God. In het Spreukenboek wordt gehamerd op ontzag voor God. Dat is echt wijsheid. Bewaar Gods woorden in je hart (Spr.4:4.21). Vandaag lopen we niet allereerst het risico dat we ons verlangen naar God kwijtraken maar dat we andere verlangens op de eerste plaats zetten. Heb jij je hart al gegeven aan de Here God? Als je de Geest vraagt om in je hart te komen wonen heb je een sterke bewaker en stromen er rivieren van levend water uit je hart (Joh.7).
4. Wat betekent dit voor ons? Het is belangrijk elkaar te helpen, te bemoedigen, te bevragen en voorbeeld te zijn voor onderweg. Onderschat niet hoeveel invloed we op elkaar hebben! Wat verlangt de korachiet terug naar de tijd dat hij 'in een dichte stoet optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend' (Ps.42:5). Hoe goed en hart-elijk zal dit zijn voor Amber Lize, Stef Geert Jan, hun ouders en voor ons allemaal als we samen doen aan goede hart-bewaking! Dan wordt duidelijk waar ons hart vol van is en hebben we hart voor de goede zaak. Sursum corda: het hart omhoog!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Hoe gaat het met je hartbewaking? Heb het er eens over met Hem en met elkaar.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: k . n je h . t l . . dje 'blij, blij, mijn h . rt . e is z . blij? Vraag th . . s eens w . t h . t m . t vand . . g te m . k . n heeft, goed? G s!
3. 'Van dit geestelijke centrum (nl. het hart) gaat de leiding uit inzake het geheel van het leven. Daarom is het bijzonder belangrijk wat in het hart van een mens de dominerende factor is, wie er zeggenschap over heeft. Want wie het hart van iemand heeft, heeft het helemaal. De wijze, die zegt: 'mijn zoon, geef mij uw hart (Spr.32,26)', weet dat hij daarmee de hele mens onder het beslag van zijn wijsheid brengt'
4. 'Let op de aantrekkingskracht van een gelukkig leven, zoals belichaamd door de stralende jonge moeder in de babywinkelfolder en door de zakenman die zijn schapjes op het droge heeft. Het zoomt in op het moderne gebod jezelf te blijven ontwikkelen (stilstand is achteruitgang), op angst voor de toekomst van Nederland, op managementtaal in de kerk en op een zondagse liturgie die ons woorden in de mond legt die we zelf nooit bedacht zouden hebben ('kom mijn verscheurde hart genezen, o Heer, door uw genade groot'). De vormende waarde van één preek en een paar liederen op zondagochtend wegen niet op tegen het bombardement van prikkels waarmee een kapitalistische economy of desire onze verlangens dag in dag uit probeert te manipuleren. Wat doen idealen als 'zelfontplooiing', 'controle' en 'beheersing' met het menselijk hart?'
5. **Bijbelrooster:** zondag Spreuken 7:1-3 en 15:11-14; maandag Mat.15:10-20; dinsdag Luc.6:43-49; woensdag Luc.8:5-18; donderdag Mat.5:27-29; vrijdag Jak.3:5-18; zaterdag Deut.10:12-22 (16a), zie ook 30:6. Liefhebbers: Joh.7:37-39; Luc.11:24-26; Jer.4:1-4 (4a); Jes.29:13; Ps.111; Luc.11:24-26; Spr.9:10; Mat.7:24-27; Spr.4:20-27

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 23 september '18

Gk160; NLB778; Opw.602; Johnston met lied; Jezus is de goede Herder; Psalm 42; Spreuken 4:23; Psalm 42:1,2,6,7; Psalm 51:5; LB473:1,5,10

Blok 1. Ruben en Allard doen de Veva: veiligheid en Vakmanschap!

Robbert is politiemans en zo zijn er vast nog wel meer mensen werkzaam in bewaking en beveiliging. Bewaking en beveiliging. Het is een vak geworden en het is 'booming business', volgens mij.

Want er moet vandaag van alles en nog wat bewaakt worden.

Scholen, overheidsgebouwen, plaatsen waar veel mensen zijn, plaatsen waar gevaarlijke stoffen zijn, plaatsen die politiek gevoelig zijn.

Belangrijke figuren worden bewaakt. Soms worden scherpschutters ingezet voor de veiligheid van mensen of situaties.

Internationaal wordt overal op gelet, op vliegvelden en er wordt ook van alles en nog wat gehackt en afgetapt. In een zwaar beveiligde rechtbank worden belangrijke processen gevoerd.

Er is ook een ander soort bewaking.

Dat je zelf persoonlijk goed oplet. Je fiets en je huis op slot, gezond eten, genoeg bewegen, niet teveel rood staan. Je kunt een prescan laten maken van je lichaam dan kom je er achter waar je mogelijk aandacht aan moet geven of wat je moet voorkomen. De arts en verplegend personeel, de apotheker, de hulpverlener: allemaal bewaken ze je gezondheid.

Bewaken, van alles en nog wat. Je zou er bijna bang van worden.

Bijna niet te overzien, zoveel is er vandaag te bewaken...

En dan zegt de Spreukendichter: bewaak boven alles je hart!

Je hart, het allerbelangrijkst? Hoe zit dat dan?

Blok 2. Je hart is in de Bijbel niet zozeer de spier die heen en weer beweegt zodat bloed kan stromen maar hart is in de Bijbel het centrum van al het andere.

Als het ware de directiekamer waar de besluiten genomen worden.

En wat komt er enorm veel informatie binnen in deze directiekamer en wat gaat er ook weer heel veel informatie vanuit deze directiekamer naar buiten toen.

Jakobus schrijft in zijn brief in hs.3 hier heel indringend over.

Beschreven vanuit de tong schrijft hij daar indringend over.

Dat wat in je hart bedacht wordt komt er via o.a. spreken en je tong naar buiten toe.

Geen mens kan de tong temmen, zegt Jakobus.

Het is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.

Je kunt er prachtige dingen mee doen en heel veel kwaad.

Je kunt er mee zegenen en mee vervloeken en wat je doet wordt bedacht, gepland in je hart, de directiekamer.

Je hart is een bron en er kunnen verschillende soorten water uit komen: zoet of brak/bitter.

In je hart worden de plannen gemaakt die niet alleen via je mond naar buiten komen maar ook in je gedrag.

Wat doe je met je ogen? Waar kijk je naar? Wat voed je ermee?

Wat doe je met je handen?

Waar gaan je handen naar toe? Welke richting gaan je voeten op?

Tv en radio: wat zie je? Wat hoor je?

Muziek: wat zie je? Wat hoor je?
Denk je echt dat het je niets doet? Slaap rustig verder...
Je voeten: waar ga je heen?
Waar ga je heen als je gefrustreerd bent?
Als je sexuele verlangens hebt?
Als je geldproblemen hebt?
Als je ruzie thuis hebt, met je vrouw/man/kinderen?
Wat doe je met je handen?
Kijk eens naar je handen, kijk eens naar je voeten.
En denk eens even na wat daar de afgelopen tijd mee gedaan is.
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die naar goede plekken lopen.
Hoe lieflijk zijn de handen van hen die strelen en vasthouden.
Hoe slecht de voeten die je brachten in duister gebied en de handen die wegnamen wat niet van jou is.

Hoe gedachteloos leven en handelen we soms.
Onnadenkend. Onoplettend.
Niet scherp, niet waakzaam en maar al te vaak, in een on-bewaakt ogenblik...
doen of zeggen we iets dat hele grote gevolgen kan hebben.
Je kunt soms jarenlang spijt hebben van iets dat gebeurde....

Van groot belang is dit allemaal want je hart is de bron van je leven.
Je hart.... een zaak van leven of dood!
Alles staat of valt hiermee en wat een enorme invloed kan het hebben!
Elke rivier heeft een bron, daar waar alles begint.
Soms ga je op zoek naar de plaats waar een rivier begint.
Dat is soms zo minimaal dat er een bordje bijgezet moet worden.
'Bron van de Elbe' of zo.
Maar kijk eens zoveel kilometer verderop wat een rivier het dan geworden kan zijn.
Hoeveel kracht daarin meekomt.
Kolkende stromen die alles meesleuren en ontwortelen.
Of zorgen voor irrigatie, en groei, en vruchtbaarheid.

Boven alles wat je allemaal te bewaken hebt: bewaak je hart.
Is dat geen grote, te grote uitspraak?
Als je denkt aan zulke grote zaken als terrorisme en nucleaire dreiging?
Aan surveillerende agenten en organisaties die proberen de computer-criminaliteit tegen te houden?
Nee, want al dit soort grote zaken wordt bedacht en uitgevoerd door mensen.

En al die mensen hebben een hart, een directiekamer, waar deze plannen bedacht worden.
Ik hoop dat je langzamerhand ook nieuwsgierig wordt naar de vraag hoe dat hart dan te beïnvloeden is. En hoe je dan zoiets belangrijks als de bron van je leven bewaken moet.

Blok 3. In het Spreukenboek en bij Psalm 42 kun je terecht voor advies.
In Psalm 42 kom je een Korachiet tegen.
Een Leviet die bezig is geweest met het zingen en de muziek bij de tempel maar die op een of andere manier daar ver bij vandaan is geraakt.
In zijn hart en om hem heen hoort hij allerlei stemmen die hem willen afleiden.
'Waar is dan die God van jou nu het niet zo goed met je gaat?'.
Laat hij zich door deze stemmen vergiftigen of zoekt hij een betere route, de route naar het leven?
In al zijn onrust spreekt hij zichzelf toe. Het is nu wel moeilijk maar er is hoop.
'Wat ben je bedroefd mijn ziel, hoop op God!
Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U'.
Hiermee doet hij aan hartbewaking want dat is wat deze man tegen zichzelf zegt.

En in de verzen 2-3 vertelt hij dat zijn diepste verlangen het verlangen naar God is. De beste hartbewaking is leven met zijn God dat is als water voor een uitgeput en dorstig dier. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U!

Dat is wat je ook steeds kunt tegenkomen in het Spreukenboek. Echte wijsheid is ontzag voor God. Vroeger zeiden we 'de vreze des HEREN'.

Dat is een diep ontzag. Dat is dat je bang bent om God tekort te doen. En wat kun je dan beter doen dan die woorden van God in je hart toe te laten? Spreuken 4:4 mijn vader leerde mij: laat je hart mijn woorden bewaren. Spreuken 4:21 Houd mijn uitspraken steeds voor ogen, bewaar ze in het diepst van je hart.

De overdracht in het gezin, de overdracht door de geestelijke leiders van het volk Israel. De mensen thuis en de mensen in de gemeente waar je naar luisteren kunt. Met heel je hart, ongedeeld, gericht zijn op de God van je leven. Daar gaat het om. Daarnaast te verlangen, dat gaan ervaren als je diepste behoefte, dat is van levensbelang.

Dat is het belangrijkste.

Ik lees een boek over secularisatie. Daarin lees ik dat secularisatie in eerste instantie vaak niet is dat wij God weg willen hebben uit ons leven.

Hij mag er best wel zijn en tot op zekere hoogte houden we ook wel rekening met Hem.

Maar er zijn heel andere dingen die hoger op ons lijstje staan.

Er is een diep verlangen naar geluk en daar gaat heel veel energie inzitten.

Dat maakt vaak overprikkeld, egocentrisch en overmoedig.

En de vraag blijft dan: waar is ruimte voor pijn, verdriet, gebrokenheid van deze wereld die om ontferming en barmhartigheid (warm hart!) vraagt?

Zo kan er zoveel zijn waar we meer naar verlangen dan naar het leven met God.

Daarmee lopen we kans op een hartinfarct, of een ernstige infectie of zelfs nog erger.

En dat brengt ons bij die ongemakkelijke vraag die in onze kerk niet zo vaak gesteld wordt: heb je je hart al gegeven aan Jezus? Aan je Vader in de hemel?

Heb je al gevraagd of de heilige Geest permanent in je hart wil komen wonen?

Want daar worden geweldig grote beloften aan gekoppeld.

Als je de Geest laat wonen in je hart zullen er rivieren van levend water uit je hart stromen, zegt Jezus in Johannes 7.

De heilige Geest is de grote motor achter de VeVa-opleiding.

Hij die wil gaan voor veiligheid, echte veiligheid en dat doet vanuit grote deskundigheid. Een echte Vakman met veel vakmanschap.

Hij schaaft aan je en schudt je heen en weer: grote vaardigheden en Goddelijke macht:

echt veilig en echt leven is alleen mogelijk als je je leven en je hart geeft aan God.

Dat is zeer persoonlijk en zeer individueel. Dat kan een ander niet voor je doen.

Dat zal op termijn ook de belangrijke vraag worden voor Amber en Stef.

'pap, mam, wat maken jullie je druk in de kerk? Voor je geloof? Daar gaat het best vaak over en wij merken dat het voor jullie belangrijk is'.

Zo kan het gaan en ook andersom.

Stef en Amber zullen persoonlijk moeten gaan kiezen n.a.v. wat ze hebben gehoord, gezien en meegemaakt in hun leven.

En tegelijkertijd mogen we, juist in de kerk, ook nog meer zeggen.

Blok 4. Want juist hier in de kerk gaan we niet voor individualisme maar voor gemeenschap. Daarom raakt zo'n doopdienst vaak, en niet alleen de (groot)ouders. Gemeenschap. Daar geloven we in ook al kan het weerbarstig zijn.

Als voor ons allemaal, zoals we hier zitten, het van levensbelang is om ons hart goed te bewaken, en als wij hier een gemeenschap zijn die beweren elkaar lief te hebben, dan hebben wij ook gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid.

De vraag van Kaïn 'Ben ik de bewaker van mijn broer?' is aan ons niet besteed, als het goed is.

En wat beïnvloeden we elkaar enorm, bewust en onbewust.

Wat vormen we vaak collectief onze mening over wat goed is en wat niet.

Over wat wel kan en wat echt niet handig is.

Over waar je naar kijkt, en wat je zegt, en wat je koopt, en waar je naar toe gaat.

Over je omgang met deze wereld en je gedachten over de politieke koers.

Over vrijheid, over idealen, over de dingen waar je graag helemaal voor wilt gaan en waarvoor niet. Over de koers in de kerk.

Hoe mooi als we elkaar daarin bijstaan, ondersteunen, bemoedigen en mee helpen de weg te en te zoeken en te vinden.

Kijk nog maar eens even naar de Korachiet, die zover bij zijn bestemming vandaan is geraakt. Wat verlangt hij terug naar de tijd dat hij 'in een dichte stoet optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend' (vs.5).

Wat deed het hem goed om samen met anderen met de goede dingen bezig te zijn.

Wat had hij het nodig dat anderen hem meenamen toen hij niet zoveel zin had, en andersom.

Vertaald naar vandaag. Hoe belangrijk voor Edwin en Irma, voor Wouter en Willemien om alles op alles te zetten om aan de goede hartbewaking te doen.

Wat zullen Amber en Stef dat door hebben, bij het opgroeien.

Hoe nodig is het dan ook dat Edwin en Irma straks in Daltsen en Wouter en Willemien hier in Berkum genieten van de geloofsgemeenschap waar ze bij horen.

Wat zullen Amber en Stef dat door hebben, bij het opgroeien.

Hoe duidelijk wordt het als we naar elkaar gaan luisteren, als we horen welke woorden er uit onze monden komen. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.

Laten we elkaar bemoedigen, laten we elkaar helpen, laat er een diep hartstochtelijk verlangen zijn naar het leven, het echte leven, naar God.

Dan ben je bezig met de goede hartbewaking.

Daar hoort dan ook bij dat je geen schatten op aarde verzamelt!

Laten je verlangens niet het allermeest gericht zijn op de dingen van deze aarde.

Mot en roest en dieven zorgen ervoor dat het heel betrekkelijk is.

Verzamel schatten in de hemel want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn!

Dan zal er echte rust en echte vrijheid en echte vrede zijn.

Sursum corda, het hart omhoog! Amen.