

Gk160; Gen.1:1-5; Luc.2:9-11; Gz.52:2; Op.22:3b-5; 'Lichtstad'; Mat.27:45; Opw595; Ps.84:6; Gk155:1,4,5; Ps.67:1,2

Licht in de wereld...

1. Leuk om in het donker over de camping te struinen. Grappig om iemand voor even op te sluiten in een donkere kast maar als het altijd donker zou zijn....
2. We lezen over Gods eerste Woord in de Bijbel: 'er moet licht komen'. En licht is leven. Kijk maar naar de zonnebloemvelden in de zomer. Daarom vieren de Joden het Chanoukafeest, brandde er altijd licht in Gods huis en vinden velen van ons de symboliek van het kaarslicht mooi! Vanaf Genesis 3 is er ook steeds een gevecht van de duisternis om te winnen van het licht. Er worden al veel beloften gedaan in het O.T. over het komende en overwinnende licht in de duisternis, met name in Jesaja.
3. Bij de geboorte van Christus is er sprake van 'stralend licht' en tijdens zijn leven noemt Hij Zichzelf 'het Licht van de wereld'. Bij Hem is het echte leven te vinden. Velen volgen Hem en velen kiezen dan toch liever voor de duisternis. Dat we bij God het leven mogen ontvangen heeft veel te maken met die intense drie uur die onze Heiland op Golgotha doormaakte. God laat normaal elke dag zijn licht opgaan over goede en slechte mensen. Aan het kruis werd Jezus bespot. Geen engel daalt neer, geen vuur valt uit de hemel, geen berinnen komen uit het bos en zelfs 'het licht gaat uit'. God houdt zich doof. Zo draagt de Here Jezus plaatsvervangend de straf vanwege de zonde. De hel op aarde, want los van God. Helse verlatenheid.... Na Jezus' heftige schreeuw – uiteindelijk vol vertrouwen (Ps.22!) – wordt het weer licht. De spot en de aanbidding gaan gelijktijdig en onmiddellijk weer door. Dat is vandaag niet anders.
4. Aan het eind van de tijd daalt de 'Lichtstad' neer uit de hemel en al Gods kinderen mogen daar wonen en leven. Dichtbij God, die Zelf daar licht en lamp is. En tot het zover is worden zij die God volgen zelf ook weer geroepen om licht in de wereld te zijn. Te leven uit de hoop die in ons is. Wij mogen licht in de wereld zijn, gedragen en gezegend door het Licht van de wereld. Laat dat ons veel bezig houden. In de samenleving, de politiek, ons gezin, de gemeente en niet teveel energie verliezen aan 'intern gedoe'!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. De week van Goede Vrijdag en Pasen is begonnen. Met elke avond een mooi moment voor wie wil (bedankt commissie!). Fijn om te mogen toelevan naar het grote 'Lichtfeest'.
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: m . g je op de c . mp . ng . . k w . l eens l . t . r naar bed? L . kk . r over de c . mp . ng met cam vrienden! Leuk en sp . nn . nd. Als h . t altijd donker zou zijn zouden we niet kunnen leven. Jezus is L . cht. V . aag thuis. G s!
3. 'Jezus presenteert zich dus als het licht dat ieder mens nodig heeft om te kunnen bestaan en veilig door het leven te gaan. En dat licht schijnt van bovenaf. Hij is als de zon, in de warmte waarvan dieren zich koesteren en in het licht waarvan planten groeien. Hij is als het daglicht, waarbij mensen hun werk kunnen doen of reizen kunnen maken. Alleen, dan moeten de mensen niet hun ogen sluiten voor dat licht. Ze moeten wel in het licht van de hemel willen leven, zoals bloemen zich in de richting van het zonlicht keren en de dierenwereld in beweging komt zodra het licht wordt'
4. 'Terwijl de hemellichamen bij alle volken rondom Israël als goddelijk werden vereerd, laat het boek Genesis zien hoe de wereld door het geloof wordt ontgoddelijkt. Het was niemand anders dan de Schepper, die eigenhandig zon, maan en sterren als heldere lampen op hun bestemde plaats aan het hemeldak heeft opgehangen'
5. **Bijbelrooster:** zondag Jes.9:1-6+60:1-3+62:1-5; maandag Amos 8 (9/Mat.27:45); dinsdag Joh.1:1-13 (4-5); woensdag 1Joh.1 (5-7); donderdag Joh.3 (19-21); vrijdag Mat.17:1-13 (2)+Op.1:16+Op.22:16; zaterdag 1Pt.2:1-10 (9)+2Pt.1:16-19. Liefhebbers: Ps.84 (12); Ps.136 (7-9); 1Tim.6:16; Mat.5:14-16; Joh.12:37-50 (46).

Gk160; Gen.1:1-5; Luc.2:9-11; Gz.52:2; Op.22:3b-5; 'Lichtstad'; Mat.27:45; Opw595; Ps.84:6; Gk155:1,4,5; Ps.67:1,2

Blok 1. We gaan even terug in de tijd. Zo'n 50 jaar geleden, in Kralingseveer.
Na het eten gaan wij 's avonds nog graag naar buiten toe.
Ik was een echte buitenjongen.
Wij woonden een klein beetje buitenaf.
Geen lantaarnpaal, geen rij huizen met allemaal licht.
Dus langzaam maar zeker werd het dan schemerig.
En dat vonden we leuk, maar ook wel spannend.
Als er opeens iemand tevoorschijn springt en boe roept....
Wij zongen dan wel eens een liedje.
Of eigenlijk geen liedje maar gewoon 2 regels die we steeds herhaalden.
Ik zing: 'o wat is het donker in de bossen, als je maar geen toverheksje ziet'.
Ik kijk of er herkenning is. (achteraf: niemand kende het....)
We zongen het ook om de spanning wat te breken, denk ik.
Donker is leuk, is spannend, maar toch...
Leuk om in het donker over de camping te struinen.

Lekker spannend en een klein beetje eng.
Als bomen er opeens anders uitzien, als je niet alle geluiden precies thuis kunt brengen.
Uiteindelijk duik je een keer de tent of caravan weer in en 's morgens als je wakker wordt is het gelukkig weer licht.
Er zijn ook wel spelletjes over licht en donker.
Dat iemand zich verstopt in een donkere kast.
Of er voor de gein in wordt opgesloten.
Leuk als het spel is, leuk als het voor even is maar je moet er toch niet aan denken dat het voor altijd zou zijn...

Probeer je het leven eens voor te stellen zonder licht.
Als wij al zo'n last van donkere dagen, van de winter kunnen hebben.
Als wij al zo kunnen snakken naar warmte, licht, voorjaar... Dan zegt dat wel iets.

Blok 2.

Ja, want als het gaat om licht en duister dan gaat het ten diepste over leven of niet leven. In het allereerste begin was er hier duisternis op aarde.

Lezen: Genesis 1:1-5

'De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed', lezen we in het begin van de Bijbel.
En dan die prachtige eerste woorden van God in Bijbel: 'er moet licht komen'.
Ja, want zonder licht is er geen leven mogelijk.
Je ziet en voelt het aan jezelf.
Je ziet het in de natuur. Hoe alles snakt naar licht, naar zonlicht.
Hoe de bloemenkopjes, de zonnebloemen, zich altijd naar de zon toedraaien.

En zo gaat het over licht op de eerste bladzij in de bijbel en op de laatste bladzij in de Bijbel.

En op talloze plaatsen in de Bijbel.

Licht is een groot thema in de Bijbel.

Want de Bijbel gaat over LEVEN! Leven vóór Hem; leven mét Hem.

Het volk van God leefde heel dicht bij de symboliek van het licht.

Een lichtjesfeest werd gevierd.

Het Chanoekafeest. Vernieuwingsfeest en in Joh.10:22 wordt dit het feest van de Tempelwijding genoemd.

De Syrische koning Antiochus Ephiphanes had Jeruzalem veroverd in de 2^e eeuw voor Christus en er een tempel voor Zeus van gemaakt.

Toen dit weer ongedaan gemaakt werd, onder leiding van de Makkabeeën, werd er 8 dagen feest gevierd en veel licht gebruikt.

Ook de kandelaar thuis (de Menorah) brandde dan uitbundig.

En in de tabernakel en later in de tempel moest dag en nacht licht branden.

Als teken van Gods goede en levengevende aanwezigheid.

En daarom brandt hier ook in de kerk op dit moment de 'Christuskaars'.

Tegelijkertijd is er al (bijna) vanaf het eerste begin een felle strijd aan de gang tussen het licht en de duisternis.

De duivel is opgestaan tegen God en wil met zijn knechtjes naast deze liefdevolle levengevende wereld een hel creëren waarin het erom gaat God de grote afwezige te laten zijn. Weg met het Licht; leve de duisternis.....

Heftig, als je dat op je in laat werken en met dat in je achterhoofd in de Bijbel gaat lezen.

Strijd, oorlog met uiteindelijk een grote verliezer: de vorst van de duisternis, de beheerder van de hel.

En vanaf het allereerste begin klinken er beloftevolle woorden dat het licht het zal winnen van de duisternis. De duisternis is machtig en indrukwekkend maar uiteindelijk de grote verliezer.

Vooraf bij de profeet Jesaja kun je diverse profetieën vinden waarin gesproken wordt over het licht.

De bekendste is, vermoed ik, die uit Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.

Gevolgd door een mooie, machtige O.T.-omschrijving van onze Heer: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders.

Maar ook aan het einde van het boek Jesaja, hs.60 en hs.62 bijv. vind je mooie woorden over het licht dat zal komen en overwinnen!

Blok 3. En dan eindelijk is het zover.

In het midden van de geschiedenis wordt de Here Jezus geboren.

Na duizenden jaren van beloften is het eindelijk zover.

En dan zie je een verdichting, een verdieping, als het gaat over het licht.

Een schitterend licht.

Dat wat in het O.T. nauwelijks te overleven was overkomt de herders en het gaat goed.

Lezen: Lucas 29-11

Zingen: Gk52:2

'De herders werden omgeven door het stralende licht van de Heer'...

Op een belangrijk en intiem moment spreekt de Here Jezus met Mozes en Elia en zijn zijn drie vertrouwde discipelen bij Hem.

In Mat.17 lezen we dan 'voor hun ogen veranderde van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon'.

Hier zie je God-die-het-leven-brengt door licht te zijn in eigen Persoon.

En in Johannes 8 noemt Jezus zichzelf 'het licht van de wereld'. En Hij zegt erbij: 'wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft'.

Zo'n wandeling door de Bijbel hebben we gemaakt om duidelijk te maken dat het licht zorgt voor geluk en leven en dat duisternis zorgt voor eenzaamheid, verlorenheid, de hel. En we zien steeds opnieuw dat er mensen zijn die voor het ene kiezen en mensen die voor het andere kiezen.

Terwijl het zo nodig is het ene goede te kiezen. Om te leven.

En ondertussen wordt het elke dag weer licht.

Het licht, de zon: onmisbaar. Voor goede en voor slechte mensen.

God laat zijn licht opgaan over boze en goede mensen, lezen we in Mat.5:45.

Zo blijft het hier op aarde leefbaar!

Maar dan gebeurt het.....

Op Golgotha.

Mensen spotten, steken de draak met Jezus en daarmee met God Zelf.

Hoe durven ze.... 'Red jezelf, dat kun je toch? Je hebt toch zo zitten opscheppen. Kom dan van dat kruis af, als je kan...'.

Geen bliksem uit de hemel.

Geen legioen engelen die Hem komen helpen.

Geen berinnen uit het bos om hen te verscheuren.

Nee... het wordt donker.

Mat.27:45 'Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield'

Je denkt dat dit het erge is maar dat is niet zo.

Ik klik het plaatje door naar donker en zeg dat dit gebeurde!

Jezus, die volmaakt is en volmaakt voelt zal het gevoeld hebben als geen ander.

Ja... zo moest het gaan. Mijn Vader in de hemel houdt zich doof.

Sterker nog: trekt zich terug.

Zijn zoon gaat nu niet op voor deze volmaakte zoon: Hij wordt hier een slecht mens en nog slechter dan dat want zelfs voor slechte mensen gaat de zoon nog op..

Hoe heftig moet deze helse verlatenheid zijn geweest voor Hem!

Het komt allemaal neer op Hem. Losprijs voor velen.

Zo betaalt Hij de prijs om mensen uit de duisternis definitief in het licht te kunnen zetten.

Er is nog maar 1 ding nodig: vertrouwen op Hem. Je toevertrouwen aan de Levende.

Aan Hem die het Licht der wereld is en zo graag leven uitdeelt: echt leven!

En? Wat vind je daar van? Wat doet het je, of niet?

Zou je eens even naar buiten willen kijken?

Zie je dat het niet donker is? Begrijp je hoe genadig God voor je is?

Zou je daar wat vaker aan willen denken?

Want dan besef je 'nu is het leven goed, omdat de hemel mij begroet'...

Donker.

Midden op de dag.

Eerst zal er nog wel wat geklonken hebben.

Misschien ging het spotten nog even door maar ik vermoed dat het stil is geworden.

Niemand wist er raad mee. Wat is hier aan de hand?
Na 5 minuten, na een kwartier, een half uur.
Wij weten dat het 3 uur duurde maar als je dat niet weet en het is donker en het blijft donker. Wat doe je dan? Wat doet dat met je?
Als spelletje is het aardig maar 'in het eggie'?
Na 2,5 uur ga je er langzaam in geloven dat het niet meer voorbij gaat.
Hoe heftig voor de Here Jezus!
En toch... na 3 uur schreeuwt Jezus het uit.
Hij neemt de woorden van Ps.22 op de lippen.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Maar omdat Hij deze psalm op de lippen neemt geeft aan dat Hij ten diepste er toch op vertrouwde dat God Zich naar Hem zou toewijden.
Want Hij kent de woorden van zijn Vader; Hij was vertrouwd met de Schrift.
Hij zong de psalmen.
En daarin vinden we woorden als 'U geeft mij antwoord. Hij wendt zijn blik niet af maar hoort het hulpgeroep'.
En dan wordt het weer licht. De helse verlatenheid voorbij.
En het spotten gaat onmiddellijk weer verder.
Hoe absurd is het ongeloof!
En ook daar zijn mensen die Hem toegewijd zijn en blijven op dat moment.
Zoals vandaag...
Hij hangt daar, draagt de straf en verdient daar voor ons het leven.
Een leven in het licht.

Blok 4. Licht en donker. Daar ging het over.
En na de periode van Jezus gaat het daar in de Bijbel nog steeds over.
Ook bij Paulus kunnen we goed terecht voor dit thema.
In de Efezebrief bijvoorbeeld (hs.5:8): 'Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid'.
En Petrus (1Pt.2:9): 'van Hem die u geroepen heeft uit de duisternis naar zijn wonderbaarlijke licht'.

En dat thema blijft zich steeds aandienen, tot en met de laatste bladzijden van de Bijbel.
Het nieuw Jeruzalem daalt neer uit de hemel: lichtstad bij uitstek.

Als die stad is neergedaald op aarde is er geen lamp meer nodig want God zelf en het Lam zijn daar het licht.
Een en al leven. In al zijn uitbundigheid beschreven in Op.21 en 22.

Dat horen wij vandaag, in 2018.
En wat wij vandaag te doen hebben is ons met hart en ziel inzetten voor Hem.
Wandelend in het licht, levend met Hem zijn we zelf ook weer geroepen om lichtdragers te zijn.
Jezus vertelde dat al bij het begin van zijn optreden, in de Bergrede.

Mat.5:14vv: 'jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel'.

Besef je wat er aan de hand in deze wereld?
Een wereldomvattende oorlog tussen licht en donker, zo je wilt tussen hemel en hel.
Heb je dat beseft toen je van de week ging stemmen?
Heb je dat beseft toen je weer binnenkwam op je werk?
Toen je thuis bezig was met de dingen die spelen in je gezin?
Op die familiedag, bij dat uitje met je vrienden?
Toen je, bij het opstaan 's morgens, beseftte dat het na een donkere nacht weer licht is geworden?
Had je het door bij de gesprekken die je voerde?
Heb je liefgehad? Heb je je licht laten schijnen?
Heb je de hoofdzaken van de bijzaken kunnen scheiden?
Ook in ons gemeenteleven.
Probeer eens stil te staan bij de thema's die je op het hart liggen.
Waar je het veel over hebt.
Vind je dat ze de kern raken?
Gemeente op een berg: zichtbaar voor iedereen omdat we Gods liefde in Christus hebben leren kennen. En het gunnen aan de ander.

Dat is core-business voor de kerk. Of niet dan?

Leef als licht in deze wereld, zolang dat nog nodig is en dank Hem voor eeuwig die ook jouw, uw licht wil zijn. Prijs Hem die het leven zo overvloedig uitdeelt!
Amen