

**Gk102b:1,2; Hand.2:1-13; OLB477; Lucas 24,49b; Gk.105:1-3,9; Opw.334**

### **Pinksteren: de heilige Geest werkt krachtig, als dynamiet!**

1. Wie is het sterkste bij jou in de klas? Als je niet zo sterk bent, kun je dan een hulpmiddel bedenken om toch sterk te zijn? Je vader? Of bijv. een apparaat waarbij je met één vinger een heel gebouw plat kunt blazen...? Maar ergens houdt onze kracht op, zelfs met hulpmiddelen, bijv. bij de dood. Daar kan niemand tegen op.
2. De Geest wordt in Luc.24 'kracht' (dynamiet) genoemd. Hoe zit dat dan? Zo krachtig gaat het er in de kerk toch niet aan toe? Een alpha-cursist dacht bij het woord 'kerk' aan 'die lopen leeg'... Maar let op: God is deze wereld aan het 'terugveroveren'. Hij is bezig Zijn Koninkrijk te vestigen en dat gaat lukken. Zo zagen we de Here God een enorm grote stap maken toen Hij Zijn Zoon, de Here Jezus naar de aarde stuurde. Ook deze Zoon was Gods kracht (1Kor.1:24). Hij overwon de dood. Als Hij naar de hemel gaat stuurt Hij zijn Geest omdat de overwinning verder moet komen dan slechts in Jeruzalem!
3. In Handelingen lees je hierover. Met Pinksteren zorgt de Geest ervoor dat de mensen horen vertellen over de 'grote daden van God'. 'Dode' mensen worden dan 'levend'. D.L.4,12 legt uit hoeveel kracht hieraan te pas komt. En gelovigen gaan op hun beurt getuigen. In Hand.4,6,8,9 (etc) tot en met hs.28:31 ontdek je dit grote, krachtige wonder. En volgende week als je 6 keer 'ja' hoort: Goddelijke overmacht!
4. In Handelingen wordt ook weerstand geboden en daar gaat ook heel wat duivelse macht mee gepaard. Enerzijds is de Geest krachtig als dynamiet maar anderzijds werkt Hij niet door kracht, noch door geweld. Bij Gods overwinning schakelt God ons ook altijd persoonlijk in. De Geest doet het maar je moet ook zelf Gods levendmakende kracht zoeken! Omdat veel mensen weigeren zie je nog niet de voltooiing van het Koninkrijk van God. Toch ontdek je met Pinksteren dat met de kracht van dynamiet gewerkt aan een wereld waar hemel en aarde weer bij elkaar komen. Waar God weer bij de mensen woont. Waar gelukkige kinderen God aanbidden. Blijf niet achter, vier mee, leef!

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster**

1. Pinksteren 2018: weeg en deel eens wat je met het dynamiet gedaan hebt, of wat het dynamiet met jou gedaan heeft. Of waar je misschien nog naar verlangt.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: v . lg . nde we . k goed k . . ken hoor! Als ze voor in de k . rk st . . n. Er is dyn . m . . t aan te p . s gek . men. G . . . . . s!
3. "Dunamis' (dynamiet) staat voor kracht in de zin van het vermogen om dingen tot stand te brengen. Nauw verwant is ook het begrip macht. Kracht is in het OT voor alles een eigenschap van God. Het kenmerkt zowel zijn wezen (Ps.147,5; Dan.2,20) als zijn handelen (Ex.32,11; Ps.65,7)'
4. 'Centraal in het bijbelse spreken is dat God zijn kracht aanwendt om hulpeloze en zwakke mensen te bevrijden uit de slavernij van ziekte, zonde en demonen. Dat is ook de kern van het evangelie van Jezus Christus. Het is de kracht van het evangelie dat het altijd bevrijdend ingaat in een cultuur. Het breekt dat wat mensen gebonden houdt van binnenuit open, door de kracht van de heilige Geest. Het is ook de Geest die de gelovigen kracht geeft om te getuigen, om vol te houden in moeilijke situaties'
5. **Bijbelrooster:** zondag Hand.16:11-18 (14) + 13:48; maandag 1Cor.1:18-31 (24-25); dinsdag Luc.4:14-37 (14.36); woensdag 2Tim.1 (7-8) + 4:17; donderdag 1Kron.29:10-19 (11-12; God in O.T. ook al machtig!); vrijdag Ex15 (12-13); zaterdag Psalm 28 (7-8). Liefhebbers: Hand.19:1-20 (11); DLIV,12; Art.24 NGB; Rom.15:1-13 (13). Rom.4:17 icm 'Nicea': die Here is en levend maakt! Rom.1:4; Ef.1:19-21+Ef.3:7 +Ef.6:10; Hand.1:8+2Tim.1:7-8+2Tim.4:17; Rom.15:19; Hand.4:32-36; 6:1; 8:14; 9:31; 10:44-45; 11:20-21; 12:24; 13:4a; 13:12; 13:44-49

**Gk102b:1,2; Hand.2:1-13; OLB477; Lucas 24,49b; Gk.105:1-3,9; Gk23; Opw.334**

Blok 1. Wie zou de sterkste tiener zijn in onze kerk?

Wie is het sterkste van de hele middelbare school waar je op zit?

Ja, wie zou het sterkste zijn van alle mensen bij ons in de kerk.

(even rondkijken): ik vermoed dat het iemand zal zijn van het agrarische bedrijf.

Zo eentje die, als de trekker vast zit, hem er even uit probeert te trekken.

Of van iemand die op de markt werkt, of iemand die zoveel keer per week in de fitnesszaal te vinden is. Ik had er een paar van jullie naar voren willen vragen maar ik weet niet of het wel zo'n leuk idee is. Nou ja, voor degenen die naar voren komen dan... Want ik wilde vragen of je even wilt proberen de muur van dit kerkgebouw omver te duwen.

Als dat niet lukt, is het vast niet leuk om daar voor in de kerk met een rood hoofd iets te doen wat niet lukt.

Tsja..... en als het wel lukt, is het voor ons allemaal niet zo heel erg fijn.

Ik vermoed dat zelfs de sterkste uit ons midden het niet voor elkaar krijgt om de muur van de kerk omver te krijgen.

Je zou het wel kunnen met een hulpmiddel.

Je hebt het misschien wel eens gezien, bij de sloop van het oude ziekenhuis, of ergens anders, dat zo'n soort graafmachine zo'n enorm kolossale kogel aan een ijzeren draad heen en weer slingert en zo een muur omver weet te krijgen. Maar dat is alweer ouderwets, denk ik.

En tegenwoordig worden er, geloof ik, gewoon stukken muur weggehapt en weggeknipt met zo'n grote boor/schaar.

Er is zelfs een systeem waarbij je het voor elkaar krijgt met 1 vinger.

Filmpje laten zien waarbij een gebouw omver geblazen wordt door dynamiet omdat er iemand met een vinger op de knop duwt...

We kunnen heel wat met onze kracht, en zeker als we daar allerlei hulpmiddelen bij mogen gebruiken.

Wat kunnen we veel tegenwoordig.

Tegelijkertijd merken we ook steeds vaker dat er dingen zijn die boven onze macht gaan. Waar we nog steeds geen regie over hebben.

Een complexe samenleving, oorlog en vrede, milieu.

En mocht je dat soms nog wat ver van jezelf kunnen houden: dichterbij zijn er ook grote, complexe gebeurtenissen waarbij je uiteindelijk machteloos komt te staan.

Denk gewoon eens aan pesten. Of denk eens aan het ouder worden en het sterven: hoeveel we ook kunnen, hoeveel apparaten er ook zijn gemaakt: het lukt ons niet om sterker te worden dan de dood. Om de dood van ons af te kunnen houden.

De dood is sterker dan het leven. Dat is wat we zien, wat we ervaren.

En toch.... Laten we maar eens wat scherper gaan kijken naar wat het Pinksterfeest nu eigenlijk precies is. Wat er gebeurde, wat dat betekende en wat dit voor ons nu betekent.

Blok 2. In Lucas 24:49b wordt de heilige Geest omschreven met 'kracht uit de hemel'.

En het griekse woord voor kracht is dunamis, en daarvan komt ons woord dynamiet.

De heilige Geest werkt krachtig, als dynamiet.

Als je even terugdenkt aan dat you-tube filmpje uit het begin van de preek, dan kun je onder de indruk raken. Dat belooft wat...

Tegelijkertijd kan dat vandaag ook veel vragen oproepen.

We vieren vandaag Pinksterfeest.

Ze vierden zoveel eeuwen geleden voor het eerst Pinksterfeest.

Wat was daar nu zo vol dynamiet, zo krachtig?

Wat is er vandaag nu zo krachtig in en aan de kerk?

Is de kerk vandaag niet vooral iets wat je associeert met vroeger.

Iets wat goede tijden gekend heeft maar nu niet meer.

Ik vroeg eens aan alpha-cursisten waaraan ze dachten bij de kerk en eentje zei spontaan 'die lopen leeg'. Als dat nu krachtig moet zijn?

Hoe zit dat dan?

Daar gaan we wat scherper naar kijken want wat mij betreft blijft het wel overeind staan dat de Geest werkt met de kracht van dynamiet!

Een paar weken geleden heb ik gepreekt over Efeze 2:10, over de doorstart van God die met Pasen is ingezet, weet je nog....?

God heeft ons gemaakt, geschapen, opnieuw geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Dat kan omdat je verbonden bent met Christus in zijn opstanding.

Zoals we diverse malen in (bijv.) Ef.2 kunnen lezen: 'in Christus'.

Met Christus' komst op aarde is er een soort bruggenhoofd hier gekomen, van waaruit de overwinning op gang wordt gebracht.

Jezus is gekomen om Gods nieuwe wereld te brengen op aarde.

En Hij is niet tegen te houden.

God is deze wereld aan het terugveroveren en dat doet Hij met grote kracht.

In 1Kor.1,24 wordt de Here Jezus Zelf ook dynamiet van God genoemd: 'Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht/dynamiet en wijsheid'.

Daar gaat het over wijsheid en dwaasheid en hoe je naar Jezus moet kijken.

Als je op Hem vertrouwd is Hij kracht en wijsheid voor je.

Je zou dan kunnen denken aan wat er gebeurde met Pasen: Jezus Christus die sterker is gebleken dan de dood.

Het onvoorstelbare gebeurt: die onomkeerbare beweging van ouder worden en uiteindelijk sterven wordt met goddelijke macht stopgezet, teruggedraaid.

Sterker dan de dood! Wat een kracht komt hieraan te pas!

Wie kan het zich voorstellen?

En goed om weer even te herinneren: bij dat krachtige dynamiet-werk van de Here Jezus was de heilige Geest steeds volop betrokken.

Maria wordt overschaduwd door de Geest en zij raakt zwanger van Jezus.

Bij zijn doop in de Jordaan, als Jezus zijn grote werk begint op aarde, daalt de Geest op Jezus neer om Hem kracht te geven.

En als die sterke Jezus uiteindelijk weer naar de hemel gaat stuurt Hij een andere sterke naar de aarde: de Geest van Christus. Net zo krachtig. Dynamiet ongeveer...

Wat voor Jezus in Jeruzalem niet mogelijk was wordt het wel voor deze Geest.

Dat die kracht de wereld overgaat.

En waar gaat het dan over? Over de grote daden van God, lezen we in Hand.2:11.

Dat dit grote nieuws verder komt dan alleen in Jeruzalem.  
En daarover vertelt ons dat prachtige bijbelboek Handelingen!

Blok 3. Vanuit Jeruzalem, vanuit dit bruggehoofd, gaat de herovering van mensen door God weer verder. Dode mensen worden levend.  
Zoals in de geloofsbelijdenis van Nicea over de Geest gezegd wordt 'die Here is en levend maakt'! Dood is in de bijbelse betekenis van het leven zonder God.  
Wat een kracht komt hieraan te pas als dit dode leven levend gemaakt moet worden.  
Volgens de Dordtse Leerregels zijn dit net zulke sterke krachten als die bij de schepping zijn gebruikt. Van niets iets maken gebeurt bij de schepping; van dood levend maken gebeurt bij de herschepping.

En daarbij wordt dan verwezen naar de bijbeltekst uit Rom.4:17 'Abraham vertrouwde op God, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat'.  
En dat is wat we de heilige Geest in Handelingen steeds opnieuw zien doen.  
Mensen komen tot geloof en gaan vervolgens zelf het goede nieuws weer doorgeven.  
Niet tegen te houden!  
Geniet je even mee van dat mooie, krachtige leven dat opbloeit?

Hand.4:32-33 'De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk'.

Hand.8:14 'Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe'.

Hand.9:31 'In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe'.

Hand.10:44-45 'Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen'.

Hand.11:20-21 'Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus'.

Hand.12:24 'Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor'.

Hand.13:12 'Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd'.

En dat gaat maar door, tot vandaag toe.  
Volgende week zondag zien we 6 gemeenteleden voor in de kerk staan.

En ze zeggen 'ja'. Vanwege de goddelijke overmacht: de Geest is hen te machtig geworden. Ja, ik geloof in Hem die sterker is dan de dood.  
In Hem die mij liefheeft. Goddank! In Hem die mij het leven geeft.  
Dit als reactie op de opmerking van de alpha-cursist die zei dat de kerken leeg lopen.  
Nee, als je het wilt zien dan zie je Gods werk, krachtig als dynamiet, doorgaan!

Blok 4. Ja, prachtig hè? En toch.... ergens knaagt er iets bij mij.

Bij u, bij jou ook? Wat is dat dan?

Want er is toch ook een andere kant aan het verhaal?

Het is toch niet alleen een aaneenschakeling van succes-verhalen?

Er zijn toch ook heel veel christenen die afhaken en jongeren die niet aanhaken?

Hoe moet dat toch met de kerk? Hoe moet dat toch met de nieuwe generatie?

Maar dat zou toch ook zomaar de vraag kunnen zijn in Handelingen?

Want daar gaat toch ook heel veel mis?

Wij lezen van heel veel mensen die tot geloof komen maar we lezen ook van heel veel mensen die niet tot geloof komen.

Wij lezen in Handelingen al volop over de verdrukkingen die kinderen van God kunnen meemaken.

Moet je eens naar Paulus en zijn medewerkers kijken in Handelingen 13.

De Joden hitsen de mensen op en Paulus en Barnabas werden verdreven uit de buurt.

Hoezo, de heilige Geest die krachtig als dynamiet je te hulp komt?

Moet je eens lezen in de brieven hoe Paulus schrijft over bijna dood ervaringen, over geselingen, over bedreigd en in gevaar, ook stokslagen en met stenen bekogeld: lees maar in 2Korintiërs 11.

We stuiten hier op een geheim van het Koninkrijk van God.

Namelijk over de manier waarop Gods nieuwe wereld hier op aarde komt.

Want met die herovering waar God mee bezig is, brandt er een intense oorlog los.

Het rijk van de duisternis wil geen terrein winst geven en de satan doet er alles aan om het feest van het licht te verstoren.

En die boze krijgt vandaag de dag nog steeds heel veel ruimte.

Je zou kunnen zeggen: die krachtige werking, sterk als dynamiet, dendert niet zomaar dwars door alles heen. Dat is het wonderlijke van die krachtige Geest.

Want van Hem zeggen we aan de ene kant dat Hij krachtig werkt als dynamiet, en dat is ook zo. Maar juist ook van deze Geest horen we dat God niet werkt door kracht of geweld maar door zijn Geest.

De Geest is machtig maar Hij overmeestert je niet.

De Geest wil van alles maar werkt meestal niet buiten jezelf om.

Als je niet wilt, dan wil je niet.

Dan gaat de Geest niet met grof geweld over jouw grenzen heen.

Gods macht en Gods werk gaat nooit buiten jezelf om.

Je wordt er bij ingeschakeld. Dat is zo wonderlijk bij God.

Hij kan het prima zonder jou voor elkaar krijgen maar zo werkt Hij niet in zijn rijk.

Hij wil graag Heer worden in jouw leven maar daarbij jonzelf en je persoonlijkheid helemaal inschakelen.

Ben jij iemand die graag nadenkt over de dingen, dan mag je dat gewoon blijven doen.

Ben jij iemand die snel emotioneel wordt, dan mag dat gewoon ook nadat de Geest zijn krachtige werk in je heeft gedaan.

Met respect voor jou als mens, met respect voor de Schepper die jou schiep zoals je bent.

De Geest werkt krachtig als dynamiet en deze wereld.

En tegelijkertijd nodigt Paulus je in Ef.5,18 uit om je te laten vervullen door de Geest.  
Je daarnaar uit te strekken; je daaraan over te geven.

Of zoals je daarover zingt in Opw.343 'Vul mijn hart opnieuw'!

En in deze wereld zijn er veel mensen die dat doen en ook veel mensen die dat niet doen. In Gods Almacht blijft die ruimte en daarmee is de nieuwe wereld van God nog niet gekomen.

Maar als je er op gaat letten dan zie je steeds de tekenen van de macht van de Geest in deze wereld. Ritselingen van heil.

Nieuw leven. Nieuw gedrag. Je staat soms versteld van jezelf.

Ook in de gemeente, de vindplaats van het heil.

Het bruggehoofd, waar vanuit de Geest zijn werk in deze wereld doet.

Nu is Jezus in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader.

En helpt de Geest hier op aarde om ons te richten op Hem.

Zodat hemel en aarde alvast weer een beetje bij elkaar gaan passen.

Om zo op weg te gaan naar die mooie tijd waarin hemel en aarde weer bij elkaar komen.

En bij elkaar horen. Zoals het vanaf het begin is geweest en bedoeld.

God kan niet wachten tot dit mooie project af is.

Mensen die gelukkig zijn en Hem aanbidden.

Met goddelijke macht, met de kracht van dynamiet is dit proces volop bezig.

En, wat vind je ervan?

Verlang je ernaar om mee te doen in die nieuwe wereld om God te aanbidden?

Dan leef je. Leef je eeuwig. De machtige God is in staat om dat voor elkaar te krijgen!

Hij, de Allersterkste! Die tegelijkertijd zo liefdevol en genadig is. Eer aan Hem! Amen