

Narratieve preek over de herders, Lucas 2,15, Kerst 2018

hallo, hier ben ik dan...

Een beetje gespannen want ik ben er nog steeds niet aan gewend.
Het was vroeger niet mijn dagelijks werk, zulke toespraken.
En ik voelde me ook niet helemaal op mijn gemak in deze kleren.
Die heb ik alleen aan op sabbat en als er iets bijzonders is.

Mijn naam is Jakob. Ja, een bekende naam in onze familie.
Meestal wordt tie doorgegeven van vader op zoon.
Ja, zo bedenken wij altijd de namen als er kindjes geboren worden.
Bij jullie ook?

Ik ben vroeger herder geweest. Met hart en ziel.

En ook dat zit ingebakken in onze familie.

Soms werd wel eens gevraagd: wil je niet wat anders worden? Wil je niet doorleren?

Wat dacht je van visser, of schriftgeleerde, of tollenaar? Nee, herder. Heerlijk werk.

Gaan voor de schapen, die zelf niet weten hoe of wat ze zichzelf in leven moeten houden.
Mooi toch?

Het enige nadeel is dat je altijd in ploegendienst moest werken.

Zeker 's nachts is het opletten!

Rovers, roofdieren, of als het onweert dan willen de schapen er wel eens vandoor gaan....

Ja, jullie zingen 'de herdertjes lagen bij nachte'...

Ok, om de beurt even liggen en dutten maar 's nachts is het moeilijker dan overdag hoor.

En als je zo oud bent geworden als ik, ik ben al 4 x opa, dan komt er een dag dat je moet stoppen. Dat valt niet mee.

Want ik deed het met hart en ziel.

Maar toch: ik kon met vervroegd pensioen gegaan en dat heb ik toen gedaan.

Dat kon toen nog.

Nu doe ik vrijwilligerswerk.

Ik pas, samen met mijn vrouw, 1 x per week een dag op onze kleindochters van 3: Lea en Hanna. Prachtmeisjes. Wat een feest.

En verder word ik regelmatig uitgenodigd om het verhaal te komen doen.

Van dat wat wij een keer hebben meegemaakt. Zo in de buurt van het jaar 0.

En een van jullie, even denken, een zekere Greet Westrik heeft gevraagd of ik het verhaal ook eens hier in deze Ichthuskerk wilde vertellen.

En daar ben ik dan.

Ja, ik wil jullie iets vertellen van wat ik zelf heb meegemaakt.

En omdat ik het zo belangrijk vind dat het doorverteld wordt ga ik graag in op uitnodigingen.

En toen... ja, ik kan er nog steeds bijna niet over praten zonder emotioneel te worden.
Door alles wat er gebeurde.

Maar ook door wat Andreas er elke keer bij vertelde.

Andreas was een collega-herder maar die wilde vroeger eerst wat anders worden.

Hij wilde schriftgeleerde worden. Altijd met zijn hoofd in de boekrollen.

Man, wat weet die kerel veel over de Here God.

Hij kent hele lappen tekst uit zijn hoofd. Maar vlak voor zijn afstuderen is er iets misgegaan. Hij is ermee gestopt en toen is hij herder geworden.

Vreemd hoor, maar voor ons wel makkelijk want hij weet bijna overal een antwoord op.

Als we wel eens tijd over hebben dan proberen we het wel eens uit.

Dan zei iemand van ons 'Hogepriester' en dan zei hij Leviticus.
Grote Verzoendag: ook Leviticus. Zondebok.... Hij wist het allemaal.
Dan zeiden wij 'knecht des HEREN' en dan zei hij Jesaja.
Zeiden wij 'en gij, Betlehem Efratha', dan zei hij Micha, en er kwam een grote glimlach op zijn gezicht.
En bij herder zei hij 'Psalm van David' en in de boekrol van Ezechiël zo ongeveer na ¾ gaat het over de goede en foute herder.
Je zag hem als het ware de boekrol afrollen en zag de tekst in zijn gedachten.
Mooi om mee te maken...
(als je dit leuk vindt en je gemeente ook kun je hier toevoegen: 1 x had ik hem tuk.
Toen moest tie toch even nadenken...
Ik vroeg aan hem: kan God een steen maken die zo zwaar is dat Hij hem zelf niet kan tillen? Hij vond het een gemene vraag van me...
Maar goed, ik dwaal af)

Terug naar die ene nacht. Naar die indrukwekkende gebeurtenis.
Een life-changing-event. Echt waar.
Het was zomer en we waren met heel wat kuddes en herders bij elkaar.
In de velden van Efrata, zo'n beetje rondom Betlehem.

Het was helemaal donker. En opeens was daar een engel. Echt waar.
Andreas zei later: ik denk dat het Gabriel is geweest. Want die kwam er vaker aan te pas op belangrijke momenten. En er was ook nog iets anders.
Er was ook stralend, verblindend licht. Licht van Gods aanwezigheid.
Jullie denken misschien dat die engel straalde maar dat staat er niet hoor!
Nee, het was licht van Gods heerlijkheid.
Dat was heel bijzonder, zei Andreas, want dan gaat het eigenlijk om God Zelf.
Als Hij verschijnt in heerlijkheid. En eigenlijk kan dat helemaal niet.
God en mensen bij elkaar. Dat lukt niet. Dat kan niet meer.
Vraag maar aan Mozes...
Maar hier wel. Ja, er is iets heel bijzonders gebeurd in die nacht.
En die engel begon ons gerust te stellen.
Want ook al zijn wij herders wel wat gewend: dit was onvoorstelbaar indrukwekkend.
In plaats dat wij verpletterd werden door het licht zei die engel 'wees niet bang. Ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer'.
Bekende woorden. Stad van David. Messias.
Maar het duurde even voor het goed doordrong en voordat iedereen wakker was.
David. Ja, in deze buurt was hij opgegroeid.
Hier had ook hij het herdersvak geleerd.
En de engel gaf nog een tip mee voor onderweg: het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak voor dieren. Dat noemde die engel een teken.

En hij was nog niet uitgesproken of ... INEENS. Een en al engelen om ons heen.
Zo'n soort flashmob, zoals je tegenwoordig wel eens ziet/hoort.
Die boodschappers van God waren niet meer te houden.
Engelen... Ja, jullie denken vaak aan die gezellige kleine engeltjes.
Bolle toet, gezellig, met een klein trompetje in de hand.
Nou, nee dus.. Het leek echt wel op een leger uit de hemel.
Krachtige figuren. En het was net of ze van die soldatenleuzen uitriepen.
Zoals we de soldaten van de Romeinse keizer wel eens hoorden roepen...
Deze soldaten-engelen mochten een enorm belangrijk bericht doorgeven.

Volgens Andreas stond er ergens in Job dat de engelen ook zo uitbundig aan God de lof brachten bij de schepping. Maar één keer eerder is dat gebeurd. Zoiets groots was hier nu ook weer aan de orde. Indrukwekkend. Al die stemmen. En ze riepen het uit. Van die korte, stoere soldaten oneliners. Eer aan God. Vrede op aarde. Voor mensen die Hij liefheeft. Sjalom zou er komen. Dat alles weer gaat kloppen.

Weet je hoe Andreas dat uitlegde?

Hij zei: die eerste was een soort preek-engel.

En die engelen daarna dat waren de 'amenlied-zingers'.

Ja, in zijn studietijd voor Schriftgeleerde had hij een minor over liturgie gevolgd.

Altijd handig, zo'n Andreas in je buurt....

En weg waren al die engelen opeens weer. Als machtig leger weer terug naar de hemel om, als het nodig is, die Messias te hulp te komen.

En toen was het weer donker. Wij keken elkaar aan. Nee, we droomden niet.

En er was iets gebeurd met ons.

Gek, hè, dat we niet hebben gezegd tegen elkaar dat we gedroomd hadden.

Dat het natuurlijk niet echt waar kon zijn.

En als het dan vervolgens stil en donker blijft, ach, dan ga je over tot de orde van de nacht. Nee, nu niet! Er was iets wakker gemaakt in ons diepste innerlijk.

Een oud verlangen. Een diep gekoesterde wens.

Zou het dan toch? Is het dan nu zover?

Het grote nieuws over een Redder via de engelen bij ons en nu?

Kom mee, we gaan op zoek naar het kindje en naar het teken.

Wat een stap om dan tegen elkaar te zeggen dat we er echt in geloven in wat we gezien, maar vooral ook door wat we gehoord hebben!

Mooi om te ervaren dat we elkaar erin hebben meegenomen.

Collega's maar ook broers! We horen bij dezelfde God.

Het enthousiasme van de een steekt de ander aan: ken je dat?

Ik heb ons nog nooit zo snel onze spullen bij elkaar zien pakken en zo snel mogelijk op zoek.... En ja, hoor, we hebben het jonge stelletje gevonden. En een klein babytje. Een jongetje.

En zo groot en indrukwekkend als het was met die engelen zo heel gewoon en eenvoudig was het hier in de stal. Precies zoals de engel had verteld!

Dat was dus het teken. Zo'n indrukwekkend verhaal. Zo'n heel gewoon gezinnetje met zo'n baby. Vrij gewoon, op het eenvoudige af.

En zo'n baby: hoe kwetsbaar. Als Maria er niet zou zijn om Hem te voeden.....

En verder... er viel ons wel wat op.

Andreas keek eens goed naar het jongetje, en toen zei hij: die is in de wieg gelegd voor herder. En Andreas had ook direct een klik met dat jonge meisje.

Want die hing aan onze lippen toen Andreas namens ons vertelde wat wij gehoord en gezien hadden.

Er is een Redder geboren. Vreugde en vrede voor heel het volk.

Dat meisje. Er was iets met haar. Ze luisterde heel intensief naar de woorden die over de Redder gingen. En ze gingen diep naar binnen bij haar. Dat kon je merken.

En voor zover we het ons nog konden herinneren hebben we alles verteld van wat we meemaakten.

En daarna zijn we weer weg gegaan maar het leven was helemaal anders geworden. Stoere kerels als dat we zijn maar wat waren we emotioneel.

En wat hebben we gezongen. En wat hebben we God aanbeden.
Eindelijk. Redding. Eindelijk, de Messias.
De vrede komt eraan. God komt de boel rechtzetten.
Ja, je zou het niet zeggen maar we hebben heel wat traantjes weggepinkt.

En weet je wat zo vreemd is?
Wij hebben het overal verteld en de mensen waren stomverbaasd.
Ja, als je er niet zelf bij bent geweest, dan is het ook wel een heel bijzonder verhaal.
Stomverbaasd... maar het is maar af en toe geweest dat er een vonk oversloeg.
Bij sommigen kwam het van verbazing bij geloof. Maar bij veel mensen ook niet.

Dat is zo bijzonder van dat verhaal.
Als jullie er vandaag een communicatie-strategie naar zouden laten kijken, dan zou die misschien wel verbaasd zijn geweest.
Zo'n geweldige boodschap en dan zo'n marketing-strategie.
Geen podium in Jeruzalem. Geen koningen en burgemeesters.
Midden in de nacht. Een zeer eenvoudige setting.

Maar Andreas wist hoe dat kwam.
Dat is nu net hoe het werkt, zei hij.
Een verhaal over eenvoud en vernedering. Zo wilde God zijn.
Zo wilde Hij worden, onder ons.
Geen flitsende marketing, geen manipulatieve maniertjes om mensen te winnen.
Geen kleine lettertjes in een mooi ogend contract.
Hoe eerlijk is dat! EN als je er wat van gaat vinden dan komt dat omdat er van binnen iets bij je gebeurt is. Dat verhaal van een Redder die het voor je opneemt.
Daar komt God Zelf aan te pas.
Een jongen die van zijn vader Jozef heeft leren timmeren maar uiteindelijk vanwege liefde voor zijn echte Vader God en vanwege liefde voor mensen heeft Hij zijn leven gegeven aan een kruis.
Ja, dat heb ik ook nog meegemaakt.
Van zijn geboorte tot en met zijn sterven.
En weet je: ik hoorde ook bij de groep aan wie Hij zich na zijn opstanding nog weer heeft laten zien. Wat een zorg, wat een aandacht!
In de wieg gelegd voor Herder. Zeker weten!
Zo eentje uit het geslacht van David.
En tegelijkertijd is er een stroom van mensen op gang gekomen die gehoor hebben gegeven aan deze boodschap.
Eindelijk vrede. Het leven klopt weer als je jezelf toevertrouwt aan deze Herder.
Het kan weer. God en mens samen. In dat heerlijke heldere licht. Vrede op aarde.
Al 20 eeuwen lang zijn er mensen die waarde hechten aan dit bijzondere verhaal.
Dat zo de liefde van God geschiedt. En dat er steeds weer mensen zijn die deze woorden willen doorgeven. Je hoeft niet bang te zijn.

Hoe zit dat met jullie vandaag? Hoe vier jij Kerst vandaag?
Ben je verbaasd over dat verhaal van vroeger?
En gaat het ook nog wat verder naar binnen?
Heb je zin om mee te doen met ons in dat grote lied van aanbidding?
Al eeuwen lang.

Ik ga zo weer weg. Ik heb morgen weer mijn opa-dag met Lea en Hanna.
En zij willen altijd dat ik met hen zing. Dat komt natuurlijk ook omdat ik mooi kan zingen. In het herdersmannenkoor zingen we heel wat af.

Dat is net als bij jullie op Urk. Van die mannen die veel van huis zijn.
Die gaan dan samen zingen. Nou, die kunnen het ook!
Onze kleindochters hebben een voorkeurlied.
En laten we afspreken dat je mee mag zingen als je dit verhaal gelooft. Ok?
Even kijken, hoe gaat dat ook alweer?

Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent
Jezus is de goede herder Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal