

Gk141:3,2; Ps.89:9,13; Lucas 1:38; Gk77:1-3; Opw.689; Ps.130; LvK432:1,2

Maria wil de Heer dienen, wat er ook gebeurt!

1. Kom je ze wel eens tegen? Radicale mensen die ergens helemaal voor gaan? Die alles opgeven voor hun carrière, voor hun principes, voor de heilige oorlog. Of om trouw te kunnen blijven aan een gegeven jawoord, of om ..? Kijk eens naar het meisje Maria.
2. Na de ontmoeting tussen Gabriel en Zacharias in het bekende Jeruzalem verplaatst de camera zich nu naar het onbekende Nazaret en het onbekende meisje Maria. Een jong meisje dat met Jozef zou gaan trouwen. Opeens is daar Gabriel die prachtige woorden spreekt. 'Genade is er voor je' en 'God is met je'. Besef je wat deze woorden inhouden? Als dat toch tegen je gezegd wordt! Zij mag moeder worden van de beloofde Messias en de Geest zal over haar komen. Hij zorgt voor nieuw leven, net als bij de schepping.
3. En nu? Zegt ze 'zoek maar iemand anders'? Of 'ik geloof er niks van?'. Sara indertijd geloofde er niets van. En ook Eva reageerde vreemd op Gods woord. Maria doet het in de lijn van Samuel: 'spreek, Here, uw knecht hoort'. Dat was een keus van haar! Haar hele leven wordt op de kop gezet. Dat de Geest over haar kwam was iets blijvends. Daarom proeft zij steeds opnieuw de woorden van de Here God en 'bewaart ze in haar hart', de beste plek! 'Mij geschiede naar uw Woord'. Diep ontvankelijk is ze voor woorden van de overkant. Ze past goed in het rijtje van Hebr.11. 'Hier ben ik, knechtje van de Heer', zegt zij, net als haar Zoon! Maria is in de RK-kerk verheven tot zonder-zonde-geboren (1854) en ten-hemel-opgevaaren (1950). Wij geloven niet in Maria, die moeder mocht worden van Jezus Christus maar in Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria.
4. 'En jij, wat doe jij? Ga jij verwachting mee of roept je hart hard nee?'. Hoe radicaal ben jij? Wil jij je gewonnen geven aan Gods Woord? Verlang je, net als Maria, naar de Geest die over je wil komen en in je hart wil wonen? Als je twijfelt: wees daar eerlijk over en vraag om hulp, meedenken en gebed. Geloven is niet alles precies begrijpen maar wel dat je durft te leven van genade. Dat je beseft hoe afhankelijk je bent en hoe nodig het is om je handen open te doen. Wat wil Hij ze graag vullen met Hem Zelf! Omdat er een radicale God is die alles op alles zet om 'met ons' te kunnen zijn en eeuwig te blijven. Alle lof en eer aan Hem!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Buigen voor Hem en zijn woorden. Doe je dat graag? Vind je het makkelijk? Bij 'niet zo': wat heb je nodig? Heeft het te maken met karakter of met iets anders? Deel het eens met iemand en vooral met de Geest. Probeer eens zingend Opw.343 te bidden! Goede Adventstijd gewenst! Voor richting Kerst en richting zijn tweede komst.
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: bij . . nder, hè, w . t zo'n j . ng m . . sje Maria meemaakt? Zij beg . . . pt er n . . ts v . n maar gel . . ft w . l d . t het zal gaan zoals God z . gt. Zo mag zij de m . . d . r van de H . r . J . z . s worden. Haar en o . ze R . dd . r! G s!
3. 'Maken wij niet minder van Maria dan de Bijbel doet? Want je kunt van Maria zo'n ontzettend gewoon meisje maken dat het niet langer interessant is om haar naam nog te noemen. Dan mag ze geen naam meer hebben. En dan moffelen we haar maar weg in een achterkamertje van de Bijbel. En we doen de deur stevig op slot. En we hanger er een bordje op: verboden toegang voor gereformeerden ivm aanbiddingsgevaar'
4. 'Onze positie als ontvangers van het heil is op voorbeeldige wijze tot uitdrukking gebracht door Maria, de moeder van Jezus, in haar antwoord op de aankondiging van haar zwangerschap door de engel (Luc.1:38). Mij geschiede naar uw woord. Maria stelt zich in alle opzichten onder het Woord, laat zich daardoor gezeggen en inschakelen. Als het protestantisme ergens plaats heeft voor mariologische noties, dan hier'
5. Rooms-katholieken vieren op 25 maart 'Annunciatie' (schilderij!). Dan staan ze stil bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. De datum valt 9 maanden voor Kerst.
6. **Bijbelrooster:** zondag Luc.2:1-20 (19); maandag Luc.2:41-52 (51); dinsdag Joh.4:27-42 (34: zo moeder, zo Zoon); woensdag Luc.11:14-36 (27-28); donderdag Gen.12 (4-5: zo Sara); vrijdag Gen.18:1-15 (12-15); zaterdag Luc.8:1-21 (19-21). Liefhebbers. Hebr.4:11/Jes.55:10-11

Gk141:3,2; Ps.89:9,13; Lucas 1:38; Gk77:1-3; Opw.689; Ps.130; LvK432:1,2

Blok 1. Kom je ze wel eens tegen? Van die mensen die zo radicaal zijn?
Die ergens helemaal voor gaan. Ongeacht de gevolgen.

Of ben je er zelf eentje?

Dat het bijv. veel geld mag kosten als je echt helemaal voor fair-trade en biologisch wilt gaan. Dat je oude kleren draagt omdat je niet mee wilt doen met die kledingindustrie met zijn uitbuiting. Of alleen maar eerlijke kleding.
Dat je mee wilt gaan naar Lesbos 'om ze te halen'...

Verbaasd ben ik en vol bewondering: mensen die ergens voor gaan.

Soms word ik er niet blij van.

Als iemand zegt: ik vermoord Wilders of ik word een martelaar.

Een moslim-terrorist die tot het uiterste wil gaan, zelfs zijn leven inzet om het – in zijn ogen – goede te doen.

Radicaal zijn. Ook als het wat mag kosten.

Stilstaan bij de jawoorden die je uitsprak en daaraan een radicaal leven verbinden.

Trouw aan je keus. Trouw aan God en mensen. Ervoor gaan.

Als je radicaal voor het slechte gaat kom je met elkaar in de hel terecht.

Als je radicaal voor het goede gaat kun je paradijsklanken horen....

Hoe zit dat eigenlijk met dat meisje Maria?

Ik ben de afgelopen dagen onder de indruk van haar gekomen.

Voor mij was ze vooral iemand die Jezus gebaard heeft. Prachtig maar 'that's it'. ...

Maar dat is niet terecht. En daarover gaat het o.a. vanmorgen!

Deze dagen en weken zal het veel gaan over de geboorte van de Here Jezus, maar vanmorgen sta ik ook graag stil bij haar en bij haar reactie op het ingrijpende nieuws dat zij te horen kreeg.

Maar eerst nog in grote lijnen wat eraan vooraf ging.

Blok 2. De grote engel Gabriel (strijder van God) liet zich altijd op belangrijke momenten zien. Als hij kwam met een boodschap: nou, dan gebeurt er wat.

Na zijn laatste boodschappen aan Daniel hebben wij niet meer van hem gelezen.

Tot hier, in Lucas 1.

Hij heeft zich eerst laten zien in Jeruzalem.

En nog wel in de tempel en nog wel aan een priester: Zacharias.

Indrukwekkend allemaal.

Naadloos laat Lucas er de volgende ontmoeting op volgen.

Zo heel anders.

Nu komt diezelfde grote engel Gabriel aan in een onbelangrijk gebied in Israël.

In Nazareth, in Galilea. Er was zelfs een uitdrukking die dit duidelijk maakte: kan er iets goeds uit Nazareth komen (Johannes 1)?

Achtergebleven gebied. Wat ontwikkeling betreft en wat geloof betreft.

En dan ging Gabriel ook nog eens niet naar een belangrijk mens maar naar een totaal onbekend jong meisje: Maria.

Als je het probeert voor te stellen, dan zit er heel wat spanning in deze vermelding.

God stuurt zijn belangrijke engel Gabriel..... naar een onbekend meisje die trouwplannen heeft met een onbekende jongen, in een onbelangrijk gebied...

En waar de engel nog wel eens wil beginnen met 'vrees niet/wees niet bang', zie ook zijn ontmoeting met Zacharias (Luc.1,13) begint hij hier echt anders.

Er is hier iets anders aan de hand en dat weet Gabriel ook.

Hij is een van de engelen, die volgens Petrus (1Petrus 1,12) graag begeren een blik te slaan in de geheimen die geopenbaard worden met de komst en het werk van Christus. En deze Gabriel mag hier een tipje van de sluier oplichten. Nou ja, tipje.... Ongebruikelijk zet hij in: genade is er voor je.

Een felicitatie namens de engelen. Het 'Ave Maria' (Latijnse versie) kan nog wel een beetje uitgelegd worden als 'het beste gewent' maar gekoppeld aan 'je bent begenadigd' wordt het tezamen meer dan dat. Gods onverdiende goedheid is er voor jou, meisje Maria!

En dan ook nog eens 'Immanuel': God met je.
Proef deze woorden eens even. Laat het niet langs je wegglijden.
Het zijn de mooiste woorden die tegen je gezegd kunnen worden.
Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?

En vervolgens hoort ze dat bijzondere bericht dat zij, het onbekende meisje uit Nazaret, door God wordt uitgekozen om de moeder te mogen worden van de Here Jezus. Ze zal zwanger worden en al Gods beloften in het O.T. worden werkelijkheid in Jezus, de Zoon van de allerhoogste die de troon van zijn vader David zal ontvangen. Die troon, die volgens 2Samuel 7 een eeuwige troon zal zijn. Een eeuwige Koning over het volk van Jakob. Voor al die mensen die het, net als Jakob, vooral eerst zelf proberen voor elkaar te krijgen maar moeten ontdekken, nadat je – als Jakob – mank gaat lopen. Dat het alleen maar lukt als Iemand anders ingrijpt.

Blok 3. De geschiedenis is bekend voor ons maar probeer even terug te gaan naar dat eerste moment van die indrukwekkende boodschap van de engel.

Maria, een jong meisje, met trouwplannen.

En alles lijkt opeens anders te worden. Haar hele wereld, haar toekomst met Jozef op losse schroeven.

Wat zal ze doen? Wat gaat ze zeggen?

Het begint heel bescheiden.

Geen ongeloof, geen protest maar benieuwd hoe dat dan zal kunnen.

Hoe zal dat gaan, die zwangerschap, want ik ben nog niet getrouwd met Jozef?

En dan komen die bijzondere woorden van Gabriel.

'De heilige Geest zal over je komen'.

Dat is overschaduwen. Dat is beslag op je leggen.

De Geest die altijd zorgt voor nieuw leven.

Al bij de schepping, en als het straks (heerlijk!) weer voorjaar wordt.

En als mensen tot geloof komen.

En hier nu, als permanente gave voor Maria.

En opnieuw is het de vraag hoe ze zal reageren.

In de geschiedenis van de Bijbel gebeurt het geregeld dat mensen er niet aan willen, aan de woorden van God.

Als God tegen Abraham zegt dat Sara een zoon zal krijgen, wat eigenlijk niet meer kan, dan moet zij lachen (Genesis 18). Dat geloof je toch zelf niet?

Sommige dingen zijn gewoon onmogelijk. Klaar.

En ook als we nog verder teruggaan dan komen we mensen tegen die vreemd reageren op de woorden van God.

Wat dacht je van Adam en Eva?

Gods Woord werd in de wind geslagen en de venijnige woorden van de satan gingen erin als zoete koek...

Maar dan hier, dat jonge meisje.

De Heer wil ik dienen.

Knechtje van de Heer, dat wil ik zijn.

Zoals haar zoon Jezus in het OT Knecht van de HEER werd genoemd.

Zo moeder, zo zoon.
Hier ben ik Heer! Zo totaal in haar overgave.
Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.
Als ooit Samuel: spreek, HERE, want uw knecht hoort.
Ongeacht de konsekwenties.
Jozef overweegt te scheiden, zo heftig is het als Maria deze keuze maakt!
Al haar verwachtingen, haar verlangens om samen met Jozef verder te gaan.
Het staat op losse schroeven maar ze kiest ervoor! Onvoorstelbaar!

Dat is een keus geweest van Maria.
Je krijgt de indruk dat ze er niet lang over na hoefde te denken.
Betekent dit dat zij dit deed vanuit een levend geloof in haar God?
Dat kan zeker zo zijn.
Het kan ook zijn dat die overschaduwing door de Geest al begonnen was.
Want dit had niet alleen te maken met de geboorte maar bleef ook verder in het leven van Maria aanwezig.
We krijgen steeds de indruk bij Maria dat zij de woorden van God en ook de woorden van de Here Jezus goed proeft en weegt.
En Maria bewaarde deze woorden in haar hart.
Dat lezen we in Lucas 2 als de herders vertellen wat hen in die nacht is overkomen.
Allen stonden stomverbaasd maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart.
En na die bijzondere geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel lezen we aan het eind van Lucas 2: zijn moeder sloot alles water met Hem gebeurd was, op in haar hart.
Ja, wat wil je als je wordt overschaduwd door de Geest.
Is ze dan perfect geworden? Nee! Bij het eerste wonder van onze Heer (een bruiloft!) werd ze terecht gewezen door de Here Jezus.
Maar toch wilde zij wel graag leven, onder invloed van de Geest, voor haar Heer.
Maar dat kan vandaag nog steeds.
Hij wil graag in je komen wonen.
Hij verlangt ernaar dat jij je aanbiedt om tempel te zijn van de heilige Geest.
Daarom zeggen we: de Geest overschaduwde Maria maar zij zei zelf: mij geschiede naar uw Woord.
Ze zou mooi passen in het rijtje van Hebreëen 11.
Door het geloof heeft Maria, toen de engel haar de boodschap bracht dat Jezus uit haar geboren zou worden, zich beschikbaar gesteld voor wat er komen zou.
Door het geloof zette zij de relatie met Jozef op het spel.

Maria, wat is zij bijzonder! Besef dat goed.
Zeker als 'protestants gelovige'!
Ze is zo bijzonder dat er in de R.K.-kerk veel aandacht is voor haar.

In 1854 is door de Paus, de baas van de RKK, uitgesproken dat niet alleen Jezus maar ook zij zonder zonde is ontvangen en geboren.
En in 1950 kwam er nog een schepje bovenop toen de hemelvaart van Maria beleden werd.
En wordt er heel wat in deze wereld gebeden tot Maria.
Als je God te groot vindt om te benaderen begin je bij Maria, mede-verlosseres....
Zoals dan gebeden wordt: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met je.
Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Dat is niet de taal van de AGB.
Daar vinden we niet ons geloof in Maria verwoordt maar ons geloof in Jezus, die geboren werd uit de maagd Maria.

In de protestantse traditie zijn we hier niet zo in meegegaan maar misschien zijn we, als reactie, ook wel ver bij Maria vandaan gebleven.
Als we in de protestantse traditie altijd zoveel aandacht hebben gevraagd voor het Woord, dan is er alle reden om groot respect voor Maria te hebben.

Zoals ze zelf zingt in haar Magnificat 'alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen'.

Zoals familielid Elizabeth zo meteen zingt/zegt ' De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot'.

Natuurlijk omdat zij de moeder van haar Redder en die van ons mocht worden.

Maar dan mag daar ook gewoon aan gekoppeld worden dat zij graag bereid was om haar aandeel te leveren. Hier ben ik Heer!

Blok 4. Toen we vanmorgen begonnen hoorden we een adventsgedichtje.

En jij? Wat doe jij?

Ga jij verwachtdend mee
of roept je hart hard nee
en loop je op de tast
voortdurend liever vast?
Kom, kniel, aanbid, vereer

Wat kun je verbaasd staan over de radicaliteit van mensen.

Soms kun je er ook heel erg van genieten en je eraan optrekken.

Zoals je onder de indruk kunt raken van Maria's onbevangen 'hier ben ik, Heer'.

Hoe zit het met jezelf?

Hoe radicaal ben jij, bent u?

Probeer het eens concreet te maken.

Bijv. tav het uitgeven van geld.

Mogen eerlijke producten meer kosten?

Ben je bereid om geen producten meer te kopen die goedkoop maar ook fout zijn?

En als het gaat om de bereidheid om te luisteren, zoals Maria zegt.

Mogen diensten en preken wat langer duren en ga je je kinderen leren om te leren luisteren? Of moet het allemaal makkelijk en praktisch en kort zijn?

Ik begrijp dat dit lastig kan zijn en dat er heel wat weerstand zit maar laat het in elk geval ons verlangen zijn dat we, door alle gemopper heen, graag willen dat onze kinderen, net als wij zelf, gaan oefenen om te leren luisteren.

Wat gebeurt er met je als de woorden van God naar je toekomen?

Hoe reageer je op de woorden van God als je leest in de Bijbel?

Als Hij je wil zegenen. Als Hij je genadig wil zijn.

Als Hij wil dat je jezelf vol overgave aan Hem geeft.

Als de Geest je wil overschaduwen zodat je de woorden wilt proeven en wilt bewaren in je hart. 'Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw' (Opw.343)!

Wat kunnen er veel tegenstemmen zijn in je leven!

Wat kan er veel onrust ontstaan als het erom gaat dat de woorden van God woorden zijn van eeuwig leven. Woorden die de waarheid aan het licht willen brengen.

De waarheid over God en de waarheid over jezelf.

De twijfelzaaier van beroep houdt niet op twijfel te zaaien.

Het is niet zoals jij denkt. Het is juist heel anders.

Alles zet hij op alles om je maar van de gedachte af te brengen dat God leeft en gesproken heeft.

Zeker ook in die belangrijkste laatste fase van deze wereldgeschiedenis zet de tegenstander alles op alles om je van deze waarheid vandaan te houden.

Onzin, kan niet.

Een kindje dat geboren wordt uit een maagd: maak dat de kat wijs.

De Zoon van God mens geworden hier op aarde: dat kan niet.

Als het je moeilijk valt om deze woorden te geloven: zou je daar dan eens over willen praten? Delen met anderen. Delen met God. Ok?

Kijk nog eens naar Maria.

Zij had er dat moment geen idee van hoe het precies zou gaan.

Zij zei: laat het gaan zoals U hebt gezegd.

Ze vertrouwde op God en geloofde dat het goed zou komen.

Dan weet je niet hoe het zal gaan.

Je weet niet de details. Maar er is een basisvertrouwen.

Waarbij je jezelf overgeeft aan iets, aan Iemand die groter is dan al het andere.

Iemand die je wil zegenen. Iemand die wil zeggen: je hoeft niet bang te zijn.

Mijn genade is er voor jou.

Iemand die duidelijk wil maken: bij Mij is niets onmogelijk want Ik ben God.

Mooi als mensen radicaal zijn in het toewijden aan God.

Wees juist dan begripvol als iemand dat niet zo goed, niet zo makkelijk kan meemaken.

Het is Adventstijd.

Tijd om te verwachten en te hopen. Om te verlangen, om te hopen!

Om je uit te strekken naar God en zijn beloften.

Naar de hemelse Vader die zo radicaal is als maar kan zijn.

Wat maakt Hij het waar. Wat is Hij trouw aan zijn jawoorden die Hij gesproken heeft.

Ja tegen de schepping, ja tegen zijn scheppingswerk, zijn schepselen.

Kinderen, zonen en dochters van de Here God.

Die zo radicaal is dat Hij zo'n bijzondere weg koos om ons nabij te zijn.

Om ons te koesteren in zijn genade!

Alle lof en eer aan Hem!

Amen.