

Ps.68:8; Gk80; Lucas 1:46-55; Ps.72:1,2; Gk47:1,2,6; Gk146; Opw.407

Alle lof en eer aan Hem die vol ontferming omziet naar zijn volk!

1. We zien hier twee vrouwen die samen praten over hun zwangerschap. Vrouwen die aan het leren zijn om omhoog te kijken. Elke zwangerschap is een groot wonder en hier nog meer bijzonder. Zo'n mooie ontmoeting kan heel wat wakker maken bij ons. Toch kan het lied van Maria ons helpen boven ons eigen gemis en verlangen uit te kijken.
2. Maria had zich bereid verklaard en was aan de slag gegaan met de tip over de engel over haar zwangere familielid Elisabet. Daar aangekomen reageerde de – nog ongebooren – baby Johannes door de Geest op de – nog ongebooren – Heer. Maria is eerst bereid maar nu ook vol lof. Wat zingt Maria een prachtig lied! Er zitten tonen in van Lea, van Hanna, van Ps.103 en tegelijkertijd geeft dit lied meer. Luister maar...
3. In dit lied van Maria gaat het over iets groters dan over zichzelf. Hier worden heel oude beloften vervuld. Die aan Abraham zijn gedaan. De HERE had gezegd: Ik zal je zegenen, Abraham, en met je alle geslachten op deze aarde! Daarom heeft Maria het niet eens over haar kindje in haar lied. Maar wel over Gods ontferming. Een van de mooiste woorden in de Bijbel. Een woord dat gaat over Gods diepste innerlijk. Waarbij Hij, op basis van zijn beloften en zijn verbond, van harte doet wat Hij beloofd heeft.
4. Heersers worden van hun troon gestoten. Kwetsbaren zullen gezien worden. Rijken worden weggestuurd en hongerigen gevoed. Het Koninkrijk van God gaat komen. O ja? Wat zie je ervan vandaag? Kijk eens naar de machtigen van vandaag. Naar het machtsmisbruik. In Rusland, Pakistan, Noord-Korea, China enz. En hoe verklaar je dichterbij huis het 'gele hesjes gedrag'? Wat zag Maria ervan dat zij en Jozef bij de familie van koning David hoorden? En toch is het waar wat Maria zingt. Ja, maar dat koninkrijk komt wel op de wijze van een zwangerschap. Maria ging weer 'gewoon' naar huis. Gewoon aan het werk en overleggen met Jozef over de geboorte en de volkstelling. Maar wel met haar hoofd omhoog. Vol verwachting. Want als straks 'haar' Zoon Jezus geboren wordt is dat koninkrijk niet meer te stuiten! Geloof je dat Hij ook nu boven de machthebbers staat en milieuproblemen kan oplossen? Hij regeert, ook nu.
5. Doe maar net als Maria en Jozef. Ga maar 'gewoon' weer – na de vakantie – verder met je werk. Bid ondertussen 'uw Koninkrijk kome' en 'uw wil geschiede'. Verwacht Hem die vol ontferming is en daarom komen zal! En prijs Hem om wie Hij is...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Lukt het om 'gewoon' te leven en te verwachten? Vraag erom. Goede Kerst en daarna!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: een heel j . ng m . . sje en een hele oude vr . . w krijgen een k . nd . e! D . t is een w . nd . r v . n God. Maria verw . cht J . . s, onze Redder. Dat v . . ren we met K . rstf . . st en jull . . h . bben nu lek . er v . k . ntie! G s!
3. 'Een schoot van ontferming is onze God'
4. 'Maria heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug. In Nazaret zou ze haar eer en goede naam verliezen. De verhouding met Jozef kwam onder spanning te staan. Maria moet sterk rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat ze Jozef kwijt zou raken, zoals Jozef echt van plan is geweest Maria te verlaten (Mat.1,19). Zij sprong niet van vreugde op, toen de boodschapper haar 'begenadigde' noemde. Zij boog eerbiedig het hoofd, met rimpels in haar voorhoofd'
5. 'een ongebooren kind buitelt van vreugde vanwege de komst van Christus. De voorloper trappelt. Wij horen in de Schrift over stromen die in de handen klappen, over bergen die jubelen vanwege het komen van God. Maar een ongebooren kind dat van vreugde opspringt, dat is ongehoord'
6. **Bijbelrooster:** zondag over ontferming/barmhartigheid Luc.1:57-79 (58.72.78); maandag Gen.12 (3); dinsdag over Lea Gen.29 (32) + Gen.30:13; woensdag over Hanna 1Samuel 1 (11); donderdag uit N.B.G. Psalm 103 (13.17); vrijdag over het Koninkrijk: Marcus 1:14-28 (15); zaterdag 1Sam.2:1-10. Liefhebbers: Ps.107 (9); Ps.98 (3); Jes.41 (8-9); Ps.113 (5-9); 1Pt.5 (5)

Ps.68:8; Gk80; Lucas 1:46-55; Ps.72:1,2; Gk47:1,2,6; Gk146; Opw.407

Blok 1. Vanmorgen een verhaal over 2 zwangere vrouwen.

Misschien wel eens meegemaakt, zo'n gesprek.

En als je dan man bent of niet zwanger, dan gaat er ook wel eens wat langs je heen.

Wat weet je ervan? En al die details... en al die uitwijdingen...

Maar iedereen beseft tegelijkertijd wel dat zwanger worden en zijn een heel bijzonder wonder is

Daarmee kan zo'n uitgebreid praten over zwangerschap ook wel wat ongemakkelijke gevoelens opleveren. Je denkt aan gemis, aan wat voorbijging.

Aan dromen die niet uitkwamen. Een gesloten moederschoot.

Een partner die uitbleef.

Een geaardheid waardoor kinderen krijgen wel een stuk ingewikkelder wordt.

Het kan dus ook heel wat bij je oproepen als je dit verhaal vanmorgen hoort.

Een meisje dat niet getrouwd is en een te oude vrouw worden beiden zwanger.

En dan gebeurt er heel wat als ze elkaar ontmoeten.

Ik denk dat het helpt als we goed luisteren naar wat er gezegd en gezongen wordt.

Dat kan helpen om verder te denken dan je eigen onvervulde kindervens.

Maar het kan ook helpen om verder te denken dan je eigen wel ontvangen kinderen.

Hier worden woorden uitgesproken die verder gaan en verder reiken dan dat twee

moeders een kindje verwacht. Heel wat verder!

Blok 2. De engel Gabriel had indrukwekkend nieuws gebracht bij Maria en was daarna weer weggegaan.

Enige tip: je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd.

Maria hoort dat ze zwanger wordt. Wat doe je dan?

Dan bel je je vriend op zijn werk op. Die moet ter plekke de vergadering verlaten want je hebt groot nieuws. Of je gaat naar je moeder of, als ze te ver weg woont, bel je je moeder op: mama... moet je horen. Ik ben/word zwanger!

Misschien heeft Maria dat ook wel een keer gedaan, we weten het niet, maar we weten wel dat zij op stap gaat naar Elisabet. Die in Judea woont maar Lucas noemt het hier zoals het vroeger heette: Juda! Zodat dit verhaal ook telkens linkt aan oude verhalen en oude beloften.

Blok 2. Als ze daar aankomt gebeuren er bijzondere dingen.

Gabriel had aan Zacharias verteld dat het kindje van Elisabet heel bijzonder zou zijn.

Hij zal groot zijn en vervuld worden met de heilige Geest.

Als bode zal hij voor God uitgaan....

Na die en andere bijzondere woorden ging Zacharias zwijgend naar huis.

En hier zien we van die woorden een eerste vervulling.

Maria komt met een groet het huis binnen.

Het ongeboren kind beweegt op een bijzondere manier in de buik van Elisabet.

Niet het gewone bewegen want Elisabet trekt er conclusies uit.

Ze reageert heel ongebruikelijk. Normaal bewijst de jongere veel respect aan de oudere in die cultuur maar hier lijkt het wel andersom.

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer hier naar toe komt?

En ook die mooie woorden 'de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.

Maria kreeg van Gabriel te horen dat ze zwanger zou worden omdat de heilige Geest haar zou overschaduwen en hier is ze zwanger! Het is gebeurd.

Waar Maria zich eerst beschikbaar stelde, 'hier ben ik. Mij geschiedde naar uw Woord', gebeurt er nu iets anders.

Van bereidheid gaat het over naar een enorm mooi loflied.

Prachtig hoe Maria, overschaduwd door de Geest die volgens mij ook in en bij haar gebleven is, woorden laat horen. Een lied ten gehore brengt.

Als jong meisje al goed thuis in de Schrift of beïnvloedt door de Geest, of beiden, haalt zij prachtige tonen uit het O.T. bij elkaar maar voegt er vervolgens toch ook echt een nieuwe dimensie aan toe.

Ze citeert mensen in situaties van achterstelling, van verdriet en teleurstelling.

Tonen van Lea en Hanna.

Vrouwen die het moeilijk hadden omdat er meer van iemand anders werd gehouden dan van haar, bij Lea, en bij Hanna omdat ze geen kinderen kon krijgen.

En de uitbundige aanbidding aan het begin van haar lied kan zo weggelopen zijn uit Psalm 103. Maar wat zit er nog veel meer in als we er nog eens wat beter naar kijken.

Blok 3. Dat ontdek je als je beseft dat Maria het eigenlijk helemaal niet over haar kindje heeft. Althans, niet concreet.

Laat het even op je inwerken. Zij zingt niet over haar zwangerschap.

Haar lied overstijgt het individuele geluk van iemand die zwanger is.

Haar lied overstijgt ook het intense gebed van Lea en van Hanna.

Zij betrekken hun geluk over Gods omzien naar hen toch nog vooral op hun persoonlijke geluk.

Eindelijk!! Nu zal mijn man van mij houden, zei Lea.

Jakob, haar man, hield meer van Rachel, zijn andere vrouw.

Eindelijk! Hanna werd gesard door Peninna en zelfs Elkana's woorden 'is mijn liefde jou niet meer waard dan 10 zonen' lieten Hanna's verdriet niet verdwijnen.

Heb toch oog voor mijn ellende, klaagde ze tot God. Geef mij een zoon.

En ze kreeg een jongetje: Samuel.

Je merkt in beide situaties dat het prachtig is wat er gebeurt maar ook beperkt tot die ene vrouw, dat ene gezin.

En dat is hier in Maria's lied heel anders. Daarom gaat het nog niet zozeer over het jongetje dat groeit in haar buik.

Maria's lied eindigt met een herinnering aan Abraham.

En aan de beloften die God lang geleden had gedaan aan Abraham.

Abraham: Ik zal je zegenen.

Ik maak een groot volk van je en zo zul jij alle volken tot Zegen zijn!

In het volk van Abraham, Izak en Jakob zal iets ontzettends groots gebeuren.

Van wereldbelang. Wereldveranderend zelfs.

ALLE GESLACHTEN!! Hoe ver gaat dat!

En dat wordt gekoppeld aan een van de mooiere woorden uit de Bijbel.

Dan gaat het over Gods barmhartigheid.

Je kunt ook zeggen Gods ontferming.

Daar zit het woord 'eleos' in en het woord 'Ruchama'.

Hulpverlenersorganisaties die in die stijl van God hun werk willen doen.

Het woord heeft te maken met het diepste innerlijk van iemand.

Zelfs iets van baarmoeder.

Huib Oosterhuis dichtte een lied en noemde dat 'een schoot van ontferming is onze God'.

Dat heeft hiermee te maken.

Ontferming. Barmhartigheid. Warm-hartigheid.

God is ten diepste zeer bewogen met ons, op basis van zijn beloften en van zijn verbond. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht, van geslacht op geslacht.

Zo is Hij! En dat doet Hij niet omdat het nu eenmaal zo is afgesproken maar omdat God daar heel erg diep naar verlangt. Om om te zien. Om zich te ontfermen.

Zoals een vader of een moeder zich ontfermt over zijn of haar kinderen, zo ontfermt God zich over hen die in ontzag en vol vertrouwen leven voor Hem!

En let op: dan gaat er wat gebeuren!

Blok 4. En kijk eens wat er gaat gebeuren als God gaat omzien.

Gods liefdevolle reddende ingrijpen: wat gebeurt er dan?

Hij drijft uiteen wie zichzelf groot en sterk vinden.

Heersers stoot hij van de troon.

Wie gering is maakt Hij belangrijk.

Wie honger heeft overlaadt Hij met overvloed.

Rijken stuurt Hij weg met lege handen.

De hemel op aarde, zo te horen in dit mooie lied van Maria!

Het Koninkrijk van God gaat nu doorbreken op aarde.

Dat is waar Maria het over heeft.

Heel wat groter dan haar individuele geluk van een kindje dat geboren gaat worden.

Ja, maar... is het geen grootspraak?

Iets om je aan vast te kunnen klampen in moeilijke tijden?

Want wees eens eerlijk. Wat zie je ervan vandaag?

De rijken worden steeds rijker, lees ik in de krant.

Vaak over de ruggen en de gezondheid van de armen heen.

En kijk eens naar jezelf en je eigen gedrag...

Hoe moeilijk is het om goede afspraken te maken om de CO2 uitstoot te verminderen.

Wat hebben we er echt voor over om het voor de heel kwetsbaren in ons midden fijner te maken? Hoe serieus nemen we God als we slordig met zijn schepping omgaan omdat we zo genieten van van alles en nog wat?

En kijk eens goed wat heel veel heersers ervan maken.

Tegenspraak wordt niet geduld. Kritische journalisten worden vermoord.

Eigen familie- en vriendenkring krijgt mooie baantjes en veel geld.

Veel heersers zijn er helemaal niet op uit om het goede te zoeken voor hun onderdanen.

Om de kwetsbare, om de ellendige op te richten en te ondersteunen.

Kijk maar eens rond in Rusland, in Noord-Korea, in Amerika, in Pakisten en overal.

En wat denk je waarom er vandaag 'gele-hesjes-demonstraties' zijn?

Waarbij het totaal niet duidelijk is waar ze precies voor of tegen zijn.

En ze hebben er ook nog regelmatig heel verschillende verhalen bij.

Maar het verbindende punt is dat er onvrede is.

Dat ze zich niet gezien, niet gekend en niet vertegenwoordigd voelen.

Wat er ook wel of niet waar van is.

Politici en machthebbers hebben zich regelmatig vervreemd van de gewone man en vrouw....

Dat geeft te denken maar voorlopig gebeurt er niet veel om hen tegemoet te komen.

Om hen te zien. Om hen naam en stem te geven. Daar wordt het onrustig van.

Maar dat roept ook een vraag op. Klopt Maria's lied dan wel?

Klopt het wel als je aan Jozef en Maria zelf denkt.

Afkomstig uit het geslacht van koning David maar weinig paleis in de buurt.
Wordt het niet tijd dat er wordt omgezien naar het huis van David?
En wat is daar dan van te zien? Niets toch?

Jawel, dat is helemaal waar.

Maar de vervulling van deze beloften van God gaat ongeveer op dezelfde wijze als een zwangerschap.

Velen van ons weten van heel dichtbij of van horen zeggen hoe dat ongeveer werkt en gaat. Je ziet het niet precies. Je begrijpt het ook niet precies.

Maar in het verborgene gebeurt van alles.

Langzaam maar zeker maar niet tegen te houden.

Het koninkrijk van God komt op de wijze van een zwangerschap.....

En kijk eens naar Maria. Grote, indrukwekkende woorden heeft ze gehoord van die belangrijke engel Gabriel. En dan?

Ze heeft geleerd om omhoog te kijken. Om te leven in vertrouwen, vol verwachting.

En tegelijkertijd gaat het leven weer gewoon zijn gang.

Ze gaat weer een keer naar huis.

Ze heeft het er met Jozef over gehad.

De engel heeft het er met Jozef over gehad.

En ze gaan weer verder. Jozef met zijn werk.

Timmeren. Brood op de plank. Misschien ook alvast het een en ander voor de baby straks. En samen nadenken hoe het straks allemaal moet.

Zeker nu er zo'n nare oproep is gedaan dat je je moet gaan laten inschrijven.

Wie bedenkt dat nu?

Zwanger en dan moet je op reis.

Maar zo zie je dat, na die grote woorden, er toch ook gewoon weer gewerkt wordt.

Nee, niet gewoon. Wel met in je achterhoofd dat er bijzondere dingen aan het gebeuren zijn! Die niet tegen te houden zijn.

Geloof je dat?

Geloof je dat God in staat is om in te grijpen?

Ook bij alle problemen van vandaag.

Oorlog, milieu, haat. Geloof je dat God in staat is om hierin verandering te brengen?

Ik hoop dat je dit kunt en wilt want er is reden genoeg voor.

God heeft keer op keer laten zien dat Hij omziet.

Dat Hij barmhartig is en met ontferming bewogen.

Dat Hij in deze wereld weer zal zorgen voor de goede verhoudingen tussen mensen.

De goede verhoudingen tussen milieu en mens. Tussen mens en dier.

De Heer regeert, ook nu. Op zijn eigen, verborgen wijze!

Op de wijze van het Koninkrijk.

Zo duurde het 'gewoon' 9 maanden voordat Jezus geboren werd.

Zo duurde het daarna nog 30 jaar voordat Hij ging optreden.

En wat hebben we prachtige 'voorafjes' mogen zien toen Jezus na zijn geboorte, met zijn 30^e ging optreden.

Mensen werden genezen maar lang niet allemaal.

Hij wekte mensen op uit de dood maar lang niet allemaal.

Zo Vader, zo Zoon: met ontferming bewogen.

We lezen dat geregeld over Hem.

Dezelfde diepe bewogenheid om het op te nemen voor de geringe en de kwetsbare.

Een machtige Koning uit het geslacht van David, uit de familie van Abraham!

Let op: op een dag zet Hij alles recht.
De grote Wereldleider. Dan wordt het helemaal waar wat God heeft beloofd.
Wat een enorme doorbraak heeft gegeven met de komst van onze Here Jezus.

Blok 5. En nu dan? En wij dan? En hoe dan?
Wat mij betreft ongeveer op de wijze van Maria.
Vol verwachting, omhoog kijkend en gewoon je werk doen.
Op school, thuis, op je werk, in de gemeente.
Midden in het gewone leven. Nu even in een drukke, mooie (?) kerstvakantie.
En dan in januari. Ga maar gewoon aan de slag. En bid daarbij maar regelmatig 'uw koninkrijk kome'. En als je het voor jezelf nog wat concreter wil maken.
Voeg er dan aan toe 'uw wil geschiede'.
En doe heel 'gewoon' wat past in het koninkrijk van God.
Een stijl die past bij de grote Koning.

Helpt U mij om, terwijl ik vol verwachting omhoog kijk, het goede te doen op aarde.
Oog te hebben voor de kwetsbare.
En als ik kwetsbaar ben, dat ik dan om hulp durf te vragen aan de sterke, aan de machtige. Die in navolging van Jezus Christus het goede wil doen.

En vergeet niet om Hem te prijzen, zoals ook Maria deed.
Loof de Here mijn ziel, en al zijn weldaden.
Die al mijn krankheden geneest, die mijn overtredingen vergeeft.
Genade, zo oneindig groot.. Amen.