

Gk124:1,2,5; Opw44; Hand.1:1-11; Gk44; Hebr.4:14-16; OLB234; HC18; NLB939

Na Jezus' Hemelvaart kom je nooit meer te laat voor Gods genade!

1. Wat gebeurt er met je als je het woord 'deadline' hoort? Werk je er graag mee? Vis je vaak achter het net? Zijn de gevolgen groot? Ging het om een grote opdracht, om de inleverdatum van je werkstuk? Hoe staat het ervoor met heel belangrijkste deadlines?
2. In de Hebreeënbrief wordt flink gewaarschuwd en steeds klinkt de oproep om het vol te houden. Het lijkt erop alsof men het niet meer volhoudt om te blijven geloven. Bovendien hebben hun joodse vrienden-van-vroeger een veel mooiere, zichtbare en tastbare religie: offers, tempel, bedevaarten en een hogepriester! Wat te doen?
3. Nergens wordt in het N.T. de glorie van de hemelse Jezus uitbundiger neergezet dan in de Hebreeënbrief. Om duidelijk te maken dat je met de Here Jezus veel meer 'in handen hebt' dan het hele O.T. Hier in hs.4 wordt een van de belangrijkste momenten beschreven in de (heils)geschiedenis. Ooit bewaakten de cherubs de ingang van het paradijs. Mens niet meer welkom, op straffe van de dood. Heel voorzichtig mocht de hogepriester even de heilige God naderen na die tijd. De Mens Jezus – die ook Gods Zoon is – gaat de hemel binnen..... Voor ons is Hemelvaartsdag de 'verdwijndag' maar het is mooier om deze dag de 'verschijndag' te noemen. Als Hij daar in het allerheiligste verschijnt, wordt Hij niet teruggestuurd, niet neergesabeld, maar Hij blijft! Deze Hoogste-priester overtreft alles!
4. Deze Jezus is daar Dezelfde als die Hij op aarde was! Hij kan met ons meevoelen omdat Hij Zelf ook onze kwetsbaarheid en beproevingen heeft meegemaakt op aarde. Iemand die zo geleden heeft vergeet nooit wat medelijden inhoudt! Wij mogen ALTIJD en ALLEMAAL (niet voorbehouden aan (hoge)priesters)) vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Bidden om ontferming, tot en met bij het sterven! Want wij 'hebben' (vss.14.15) Hem bij ons. Dus ben je nooit te laat en haal je de belangrijkste deadlines onderweg en later. Als je 'vasthoudt aan het geloof dat wij belijden' (vs.14). Daarom vind je in Hebr.11 ook die lange lijst van hen die het voor ons ook hebben volgehouden. Nooit te laat, als je zoekt, vraagt, gelooft. Wat een groot wonder van liefde: prijs Hem!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Hemelvaart heeft grote gevolgen voor onze 'aardevaart'. Deel je dat? Hoe werkt dat dan? Wat brengt het deze dag, aan ons samen? Have a nice day 😊
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: je hebt n . g l . k k . r v . k a . t i e ! G e . . . t j e e r v a n ? S o m s i s e r o o k w e l . . n s i e t s n i . t l e u k . J e m a g a l t i j d J e z u s v r a g e n o m t e h . l p e n ! G s !
3. 'De liturgische taal die Leviticus op de hogepriester toepast, wordt nu door de auteur heel vrijmoedig uitgebreid tot de hele gemeenschap van Gods volk. Christus heeft bereikt wat Gods volk nooit tevoren genoot: onmiddellijke toegang tot God (7,19.25; 9,8-12.14; 10,1.22). Dat naderen vindt plaats in denken en voorstellingen, in geloof en gebed, in het vertrouwen in genade te worden ontvangen. Gezien de parallel in 10,22-25 vindt dit naderen ook gemeenschappelijk plaats in de christelijke eredienst. Het belijden van de Zoon (2,11-12) die de familieband met vele broeders uitspreekt (een reactie op het aanspreken van de Zoon door de Vader (1,5)), krijgt op zijn beurt nu een vervolg in het belijden van de gemeente. Laten we uitkomen voor Jezus, de Zoon van God en de barmhartige hogepriester'
4. **Bijbelrooster.** Jezus méér dan engelen: Hebr.1:1-2:18; Jezus méér dan Mozes: Hebr.3:1-6; Jezus méér dan Aaron: Hebr.7:1-10:18; geloofsgetuigen die je aanmoedigen: Hebr.11-12:13; ook voor de Here Jezus ging het niet vanzelf: Hebr.5 (8); 'naderen tot de troon': vroeger Lev.9 (5-8) en Lev.16. Hoe het vroeger was: Gen.3 (24)

Gk124:1,2,5; Opw44; Hand.1:1-11; Gk44; Hebr.4:14-16; OLB234; HC18; NLB939

Na Jezus' Hemelvaart kom je nooit meer te laat voor Gods genade!

Blok 1.

Ben jij iemand die graag werkt met 'deadlines'?

Die pas echt goed op gang komt als je omgeving al loopt 'te stomen'?

'voordat de meivakantie voorbij is, is mijn kamer opgeruimd '.

Voor een toets. Voor de uiterste inzendtermijn voor een sollicitatie.

Om het lastige gesprek aan te gaan?

Ben je er wel eens heel verkeerd mee uitgekomen?

Dat je achter het net viste? Toch te laat was?

Ging het over iets belangrijks? Iets wat niet meer te herstellen valt?

Soms is dat zo erg dat je je voorneemt: dit nooit weer. Nooit meer te laat!

Ik werk ook dagelijks en wekelijks met deadlines.

Als het gaat om liturgie, om de samenvatting. Om hoe laat we eten samen.

Niet wekelijks maar af en toe: soms voor een notitie, een voorbereidend artikel voor een vergadering.

Soms heb je afgesproken dat je voor de volgende vergadering iemand bezocht zal hebben om het te hebben over dit en dat.

Soms ontspannend en praktisch, soms heftig en emotioneel.

Hoe zit dat met ons geloof?

Zijn er ook deadlines die gehaald moeten worden?

En waarvoor je te laat zou kunnen zijn?

Als je niet regelt dat... dan ben je te laat.

Als je niet op tijd... dan

Wat denk je....?

We gaan eens kijken naar de boodschap uit de Hebreeënbrief.

Of daar wat te ontdekken valt over deadlines in het geloof.

Blok 2.

Ken je de Hebreeënbrief een beetje?

Weet je een klein beetje waar die brief over gaat?

Kort samengevat zou je het een brief kunnen noemen waarin opgeroepen wordt om het vol te houden. Om te blijven geloven.

Geloven is volhouden: zo zou je de inhoud van het boek kort kunnen samenvatten.

Er is een beetje de klad ingekomen bij de mensen en daarom worden ze regelmatig ernstig gewaarschuwd in deze brief.

En daar komt nog iets bij.

Het gaat hier om christenen uit het jodendom en vergis je niet, hoeveel impact dat heeft gehad in die eerste tijd. Die verandering.

Het Joodse geloof is kleurrijk, indrukwekkend.

Om dat geloof en die ceremonies en de vormen en de tradities op te moeten geven: dat is heel wat. Vergis je niet!

Veel van wat je dierbaar was, doet er nu niet zoveel meer toe.

En in het Joodse geloof was en is altijd veel te ervaren, te zien, te ruiken, te proeven.

De hele eredienst heeft iets indrukwekkends, iets plechtigs.

Die offerdienst, de tempeldienst, de indrukwekkende kleding van de hogepriester, zijn verzoenende werk voor het volk, elke keer weer opnieuw.

Dan stond je daar met z'n allen op het tempelplein, te wachten.

Tot hij weer kwam uit het heilige der heilige. Je hield je adem in.

En elke keer weer op de grote Verzoendag als de hogepriester daar was met die twee bokken. De bok die geofferd werd en de bok die weggestuurd werd: zo mocht je tegen je zonden aankijken.

En bij die tempel, dan kwamen de hemel en de aarde bij elkaar.

God bij de mensen!

En dan word je christen.... En dat alles is er niet meer.

Er is niet zoveel meer te zien, te ruiken, te proeven. Wat doet dat met je?

En blijkbaar was dat, na een tijdje, ook wel het nodige gaan doen met die jonge christenen. En de Hebreeënbrief gaat er vol in als het gaat om deze thematiek.

Een aangrijpende brief, met vanwege deze situatie, veel, heel veel aandacht voor de Here Jezus.

Blok 3. Nergens in het N.T. kom je dat zo uitbundig en uitgewerkt tegen als hier in de Hebreeënbrief.

En keer op keer wordt duidelijk gemaakt dat deze Jezus-in-de-hemel veel meer is dan alles wat in het hele O.T. getoond wordt.

Aan liturgie, aan kleding, aan rituelen, aan ambtsdragers.

En omdat er tot 2 x toe wordt gesproken over 'hebben', vs.14 'nu wij een hooggeplaatste hogepriester HEBBEN' en vs.15 'want de Hogepriester die wij HEBBEN' mag je wel zeggen dat je als N.T.-christen Christus 'hebt'!

Je hebt Christus.... wat doet dat met je?

En in vs.14 wordt iets heel belangrijks omschreven.

Je leest er zomaar overheen.

Maar daar gaat het wel om een van de belangrijkste momenten in de (heils)geschiedenis. Toch? Kijk eens goed.

Een mens gaat de hemel binnen... Dat kan toch niet?

De hemel en de aarde weer bij elkaar: hoe zal dat gaan?

Die mens is in het begin het paradijs uitgejaagd.

God kan niet leven met de zonde.

Je kunt niet zomaar meer bij God terecht.

En daarom stonden daar die engelen, strijdbaar, lezen we in Gen.3.

O wee wie hier nog weer zomaar naar binnen durft te gaan.

Daar stonden zij, krachtige engelen, met heen en weer flitsend vlamvend zwaard.

En nu gaat Jezus daarheen. Echt mens.

En je houdt je adem in.

Wij hebben het er met elkaar vaak over dat het zo bijzonder is dat Hij weggaat achter de wolken. En wat dat betekend moet hebben voor de discipelen.

En hoe ze verder moesten. Maar het is nog meer bijzonder dat Hij daar blijft!

Dat Hij niet teruggestuurd wordt, dat Hij daar geen vlamvend zwaard tegen komt.

Dat Hij BLIJFT! Zo heel anders dan die hogepriester die heel af en toe, bijna schoorvoetend, even bij God mag komen....

Wij hebben bij Hemelvaartsdag het gevoel dat het een 'verdwijndag' is maar het past beter om het de 'verschijndag' te noemen.

Jezus, volop mens, verschijnt voor God en mag daar blijven!

Ja, want behalve mens is Hij ook de Zoon van God.

En zo is Hij de meest bijzondere, unieke hoogste Hogepriester!

En dat heeft voor Hem grote gevolgen: terug naar de heerlijkheid.

Wat zal dat een feest zijn geweest.

Hemel en aarde komen weer bij elkaar; zoals het ooit was bedoeld!

En het heeft ook grote gevolgen voor ons op aarde!

Punt 4.

En dan is het goed om eerst weer even ons beeld scherp te krijgen van wie en hoe de Here Jezus op aarde was.

Uit de evangeliën hebben wij Hem leren kennen als degene die zich ontfermt over de kwetsbare, die oog heeft voor de zwakkere, die het aan de orde stelt als zich onrecht voordoet. Met Hem komt Gods nieuwe wereld in beeld.

En probeer nu vast te houden dat deze Jezus, onzichtbaar aan Gods rechterhand, nog steeds dezelfde is.

Hoe graag houden we elkaar in moeilijke omstandigheden niet voor dat Jezus weet wat we meemaken.

Hij is in alles op gelijke wijze als wij verzocht geweest.

Hij weet wat het is om op aarde te leven, met alle weerbarstigheid en vijandschap!

Zou Hij die zoveel geleden heeft, niet meer weten wat medelijden inhoudt?

Zou Hij dat vergeten? Nee toch!

We hebben een Hogepriester die met ons mee kan voelen, en dat ook graag wil.

En dat niet alleen!

Omdat Hij nu daar is mogen wij nu ook naderen tot God in zijn heiligdom.

Want deze Hogepriester heeft voor eens en voor altijd het offer gebracht waardoor er weer vrede mogelijk is tussen God en de mens-uit-het-paradijs.

Johannes bracht dat eerder al een keer onder woorden: 'zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt'.

En dat heeft grote gevolgen voor ons vandaag op aarde.

Zijn hemelvaart heeft veel te maken met onze aardevaart.

Want waar in het O.T. de hogepriester voorzichtig af en toe voor even bij God was mag nu elk kind van God op elk moment zo bij God binnengaan!

En je hoeft er niet eens voor naar Jeruzalem!

En je mag, ongeacht rang of stand, ambtsdrager of niet.

Het enige criterium is of je kind van God wilt zijn, of niet.

En de schrijver van de Hebreeënbrief, en daarachter de Geest, moedigt ons aan om naar God te gaan.

'Zonder schroom' lezen we in vs.16. Een andere vertaling heeft het over 'vrijmoedig'.

Zonder schroom bidden tot God: dat kan en daarvoor word je van harte uitgenodigd.

Je hart uitstorten bij Hem die als geen ander weet waar je het over hebt.

Neerleggen voor de heilige God die troont op zijn indrukwekkende troon.

Indrukwekkend. De plaats waar vandaan God alles overziet.

De grote, heilige, indrukwekkende Koning.

Troon van de Heilige, maar hier heet het 'de troon van de genade'.

Deze naamsverandering ontving de troon bij de binnenkomst van de Hogepriester.

De NBV geeft de persoonsvorm GENADIGE maar daar hoeft je niet per se aan te denken.

Tegelijkertijd verandert er weinig aan want de troon der genade is de troon van de Genadige.

Die genade wordt nog aangevuld met barmhartigheid.

Genadig en barmhartig is de HERE!

Barmhartigheid. Eleos. Diepe bewogenheid, van diep van binnen uit.

Genade: de onverdiende goedheid van God die zo royaal naar je toe komt.

Omdat we Christus hebben!

En we mogen Hem te hulp roepen 'telkens als we hulp nodig hebben'.

Dus altijd als het erop aan komt en dan zul je nooit te laat komen.

Hemelvaart: het feest van nooit meer te laat!!!

Deadlines worden gehaald.

Ja, maar.... dat klopt niet zo goed met onze ervaring.

Want hoe vaak hebben we God niet te hulp geroepen terwijl we toch niet merkten dat Hij ingreep?

Gisteren verloor je een zwager, terwijl er zo gebeden is om herstel....

Je verlangde er zo naar dat je zoon levend werd gevonden en toch was dat niet zo....

Hoezo hulp op het goede moment?

Ja, inderdaad, vanuit ons perspectief lijkt het vaak niet op het goede moment te zijn.

Maar dat is dan wel vanuit ons perspectief.

En dat van God, vanuit de hemel, is groter en wijder.

Niet gehinderd door de klok en de tijd, niet gehinderd door onze kortzichtigheid.

Er staat in het Grieks 'op het juiste moment' en dat hoor je in de vertaling niet zo goed meer. Op het juiste moment is altijd wel het moment vanuit Gods perspectief.

En regelmatig is er die hulp als we hier op aarde leven en onze nood uiten naar God.

En ook gebeurt het vaak dat het pas daarna gebeurt.

Dat we geholpen worden, zelfs wanneer de ziekte blijft en wij moeten sterven.

Dan is daar Gods ontferming en genade, juist op het moment dat iedereen ons los moet laten. Als rituelen en vormen op aarde ons niets meer kunnen helpen!

Dan 'hebben' we Jezus!

En is er voor ons redding, als we, met de woorden van vs.14 'vasthouden aan het geloof dat we belijden'.

Geloven terwijl we niet zoveel kunnen zien als in het O.T.

En daarom hebben we ook dat hele mooie hebreëen 11 in de Bijbel staan.

Met die enorme lange rij met geloofsgetuigen.

Mensen die het soms ook niet zagen maar volgehouden hebben om te vertrouwen op Gods beloften heen. Denk bijv. maar eens aan Abraham.

En daarom roept de Hebreënbrief ons op om in hs.12 om naar hen te kijken en nu zelf de last van de zonde die ons dwars kan zitten van ons afwerpen om de weg te gaan.

Zo onderweg te zijn, waarbij je nooit de deadline aan de verkeerde kant passeert...

Want je mag leven en je zult niet sterven. Leven door de dood heen.

Altijd op tijd bij Hem kind aan huis.

Wat is dit een mooie dag!

Geniet ervan. Fijn als je vrij hebt.

Fijn als je mag genieten van vakantie en van elkaar.

Geniet ervan dat je altijd bij Hem terecht kunt! Nooit meer te laat, als je maar laat horen van wat er aan de hand is.....

Wat een wonder. Prijs Hem. De God vol ontferming en genade, om Jezus' wil, amen