

Opw.733; Ps.8; Sela Dooplied; Hand.10:34-48; Ps.118: 8-10; Gk.30:1,2,5,6; Sela

Gods grenzeloze, creatieve liefde is er ook voor kleine Anna!

1. Het is 2035. Anna speelt op hoog niveau volleybal. Tijdens de jaarlijkse BBQ wordt aan haar gevraagd wat ze nu precies gelooft. Vertelt Anna over wat wel en niet mag? Over alle verschillen tussen de kerken? Ik hoop dat ze dan antwoord geeft in de lijn van bijv. Hand.10. Fijn als ze dat bij Wilco, Dieteke en bij ons heeft mogen horen, zien, en leren!
2. Anna gelooft niet in regeltjes, niet in een systeem maar in de levende God. In Jezus, die vrede brengt en die het goede leven komt brengen. Dat heeft Hem heel veel gekost maar echte liefde mag toch wat kosten?
3. Hoe weet Anna, en zij die dat aan haar vertellen, dat? Dat komt door Gods grenzeloze, creatieve liefde. De wijze waarop God de redding in deze wereld brengt is bijzonder. Net zo bijzonder is het hoe Hij ervoor zorgt dat de boodschap de wereld doorgaat. Via Jeruzalem en Samaria komt het bij Cornelius, de 'godvrezende heiden'. Petrus is daarop voorbereid (10:1-33). De Romein Cornelius hoort in 'Heer van allen' en 'weldoener' bekende taal uit het Romeinse rijk. God past zich aan de cultuur aan.
4. Terwijl Petrus verkondigt wordt de Geest uitgestort. In hs.8, bij tovenaer Simon, gaat het anders dan hier. Met reden! De Geest waait waar en wanneer Hij wil! En naast het individuele geloof van Cornelius valt hier op dat de hele gemeenschap ermee te maken heeft. God denkt in verbanden. Ook vandaag. Dus wordt er gedoopt. Hier nog in de naam van Jezus Christus alleen omdat het hier zoveel over Hem gaat. Zij die tot geloof komen vragen ook niet naar wat je nu wel en niet mag maar maken God groot. De dagen die volgen op dat grote bevrijdingsfeest lijken vast op wat je in Hand.2 leest. Daarna, vooral via Paulus, gaat het ook naar de 'niet-godvrezende heidenen', ook naar ons.
5. O ja, die BBQ van Anna: mooi als ze op een ontspannen manier onder woorden kan brengen wat haar beweegt en bezielt. Er is nog iets. In Handelingen gaat het veel over getuigen. Dat staat niet alleen voor 'vertellen wat je gezien hebt', maar ook dat je 'getuigt voor iemand', in dit geval voor Jezus. Dat kan ook lijden met zich meebrengen, kijk maar naar Paulus. Getuigen is een rechtsterm want Hij zal komen om te oordelen (Hand.10:42). Dat motiveert extra om te getuigen van 'vrijspraak door geloof' (vs.43). In die tijd discussieerde men graag stevig. Vandaag 'leef je het Evangelie'. Help je Anna?

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Laat Gods grenzeloze liefde en creativiteit jou inspireren om lief te hebben, o.a. Anna!
2. ☺☺☺☺ voor de k . . . de . . . n: G . d houdt zov . . l van Anna en van ons dat de Bijbel bij h . . r en bij o . s is ter . chtgek . men. Ga je zo even kijk . n bij h . . r? G s!
3. 'Later zouden apostelen en kerkvaders over Jezus en zijn weg nog allerlei diepe en hoge dingen zeggen: dat Hij, Jezus, God was, dat Hij daarom uit eigen kracht weer opstond uit de dood. De kerk trekt dan alle registers open, in hymnen en dogma's (die ook aan de liturgie ontsprongen zijn). Hier, in Handelingen, horen we het een-voudige maar klare geluid van de grondmelodie: Jezus de Knecht van God – God haalde Hem terug uit de dood – Hij is nu de levende. Maar daarmee is het verhaal nog niet uit. We moeten zelfs zeggen: als God Jezus opgewekt had en verder niets had gedaan, zou het verhaal niet eens van de grond gekomen zijn. De daad van opwekking zou onopgemerkt en spoorloos aan de mensen voorbijgegaan zijn. Zal die daad effect sorteren, dan moet ze bekend worden. Alleen dan kan ze in het leven van mensen doorwerken. Ook daarvoor heeft God gezorgd. God heeft gegeven dat Jezus verscheen. Alleen door die openbaring ging het de discipelen 'dagen': daardoor ging het licht voor hen op'
4. **Bijbelrooster:** zondag Hand.3:11-26 (26: 'allereerst' suggereert ook vervolg!); maandag Hand.5:26-42 (vgl.30-32 met Hand.10); dinsdag Hand.11:1-18; woensdag Hand.14:1-18 (11-15) + Op.19:10, vgl. met Hand.10:25-26 (verschil tussen Schepper en schepsel moet je duidelijk houden!); donderdag Hand.15:1-35 (over besnijdenis wordt nu een gezamenlijk punt gemaakt); vrijdag Joel 3, vgl.met Hand.2 en Hand.10:44; zaterdag Jes.52:7-10 (vgl.met Hand.10:36). Liefhebbers: Lev.11; Deut.14; Deut.10:17-18. Over 'godvrezende': Hand.13:16.26/43/50; 16:14

Opw.733; Ps.8; Sela Dooplied; Hand.10:34-48; Ps.118: 8-10; Gk.30:1,2,5,6; Sela

Blok 1. Stel je even voor dat het 2035 is.

De kleine Anna van nu is een leuke, sportieve meid van 17.

Het begon wat ongemakkelijk na de geboorte.

Ze groeide niet zo goed, had een klein gaatje in haar hart.

Maar dat is ze overgroeid en het is dat je het nog weet van vroeger maar vandaag zie je er niets meer van.

Ze is enorm sportief.

Dat hadden jullie (Wilco en Dieteke) niet gedacht want Wilco is van skiën en hardlopen en Dieteke helemaal niet zo van sport, maar ja, kinderen zijn uniek, ze zijn allemaal anders.

Ze heeft talent voor volleybal en speelt op hoog niveau en is een verdienstelijk speelster bij VC Zwolle. 3 x per week naar Landstede en ze zit nu al in A. Dat is best jong.

Fijn teamlid, ze wordt zeer gewaardeerd.

Er is één dingetje: Anna gelooft en gaat naar de kerk.

En meestal gaat het daar niet over maar zo af en toe steekt het de kop op.

Tijdens de wedstrijden is daar natuurlijk geen tijd voor maar tussendoor wel.

Of bij de jaarlijkse BBQ ter afsluiting van het seizoen.

Dan kan het zomaar opeens gebeuren.

Hé, jij gelooft toch? Mijn oma ook, die is heel gelovig.

Hoe zit dat dan met al die verschillende kerken?

Wat mag jij allemaal niet? Geloof jij ook dat er een hemel en een hel zijn?

En ga ik dan naar de hel als ik niet geloof?

En mag je ook geen seks? En niet roken en drinken?

Zit jij bij de Ichthuskerk?

Respect hoor, maar dat is niet mijn ding...

Anna heeft haar weg daarin moeten zoeken, en nog steeds: zo eenvoudig is het niet altijd om dan de goede woorden te vinden.

Ik hoop heel erg dat Anna tegen die tijd er niet intrapt door vooral te gaan vertellen wat er allemaal niet mag en wat er allemaal wel mag.

En dat ze niet verdwaalt in zo'n hele uiteenzetting over al die verschillende kerken.

Wat dan wel? Hoe dan wel?

Ik vind het mooi als zij en wij dan wat mogen leren uit het bijbelboek Handelingen.

Daar vind je mooie ingrediënten als het gaat om wat en waarom je gelooft.

En wat verlang ik ernaar dat Wilco, Dieteke en wij Anna het nodige voor onderweg mee mogen geven. Voor haar leven, voor haar sport, voor haar hobby, voor haar geloof!

Hoe mooi is dat als zij het heeft kunnen zien bij Wilco en Dieteke, bij grootouders, bij familie, vrienden, bij ons hier in de gemeente. Kunnen zien, kunnen leren, kunnen oefenen.

Blok 2. Als Anna en wij gaan geloven wat ons wordt aangereikt in de Bijbel, bijv. in Handelingen, dan zal Anna niet gaan geloven in regeltjes.

Dan zal ze daar ook niet te snel en te vaak mee aan komen zetten.

Ook zal Anna en zullen wij niet gaan uitleggen aan andere mensen dat wij in een soort organisatie geloven. In een soort systeem met spelregels en sancties waarbij duidelijk wordt wat goed en kwaad is.

Nee, Anna en wij geloven in een Persoon. In een persoonlijke God.

En als we Petrus horen uitleggen in Hand.10 hoe en wie die Persoon is dan kan het ons raken hoe mooi hij dat onder woorden brengt.

Hij zet in bij God en gaat het er snel over hebben dat deze zijn Zoon Jezus heeft gestuurd.
Die het goede nieuws van de vrede is komen brengen.
Die het goede nieuws in eigen Persoon is.
Zoals we in Jesaja 52 ook al kunnen lezen hoe welkom de vreugdebode is die vrede brengt!
Anna gelooft in een levende God die haar vrede wil geven.
Vrede/Shalom. Dat het leven goed is en klopt!
Vrede ervaren is dat je leeft in Gods heilzame aanwezigheid.
Dat zijn heil, de heelheid, er ook is voor jou.
En dat Jezus zo begonnen is om het goede leven opnieuw op aarde terug te brengen.
Deze Jezus heeft erover verteld. Hij heeft via wonderen en gezangen deze onomkeerbare beweging op gang gebracht.

Petrus vertelt er mooi over en hoe de heilige Geest ook hierin een grote rol heeft gespeeld.
Bij de doop in de Jordaan heeft God Jezus gezalfd met de Geest.
Om Hem te bekruimen voor het werk dat Hij moest gaan doen.
Ja, en ook daarover spreekt Petrus.
Gestorven aan een kruis.
Zodat, zoals Petrus zegt in vs.43, iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden ontvangen zal. En! Dat hebben de profeten al getuigd.
Die mooie boodschap zit al in het O.T. verpakt en wordt hier nu helemaal uitgepakt!
Het heeft onze Heer heel veel gekost, maar echte liefde mag wat kosten!
Een God die zichzelf geeft om voor zijn kinderen te zorgen.
Dat is een andere insteek dan wat je allemaal wel en niet mag, toch?

Blok 3. Maar hoe komt dat nu eigenlijk dat Anna dat allemaal weet?
Dat heeft te maken met de vasthoudende liefde en trouw van God.
Dat heeft ook te maken met zijn creativiteit om die boodschap in deze wereld te laten landen, overal.
Het is heel bijzonder, creatief en ongedacht hoe God zijn Zoon stuurde in deze wereld om te redden.
Het is ook bijzonder, creatief en ongedacht hoe God dan vervolgens het plan maakt om dit goede nieuws te verspreiden in deze wereld.
Een beweging die start in Jeruzalem en zich dan verspreid in steeds grotere cirkels.
Zoals dat in hs.1 van Handelingen al wordt uitgelegd: Jeruzalem, heel Judea, Samaria tot aan de uiteinden der aarde.

Het begint bij het joodse volk. Eerst midden in het centrum Jeruzalem, en dan waaiert het uit. Tot ook de niet-Joden worden bereikt.
En dat zien we hier in hs.10 gebeuren.
Eigenlijk is dat nog een soort 'tussenvorm'.
Want Cornelius, de Romein, is wel een heiden maar wel een godvrezende heiden.
Een proseliet.
Cornelius een mens die God vereert, lees ik.
Een 'godvrezende' zoals we die regelmatig tegenkomen in Handelingen.
Dat zijn mensen die sympathiseren met het joodse volk en geloof maar er niet toe komen om zich te laten besnijden en zich zo te voegen bij het joodse volk.
Mensen op de rand van het joodse volk/geloof.
Iemand die in zijn gedrag al veel liet zien van een mens die door God wordt veranderd.

We hebben het er nu niet bij gelezen maar je moet eens kijken hoe creatief God is als Hij Petrus voorbereid op deze ontmoeting.

Het visioen dat Petrus krijgt, met dat laken waarin reine en onreine dieren te zien zijn. En dat God hem duidelijk maakt dat hij mag eten wat Petrus tot dan toe altijd onrein heeft gevonden.

Wij vinden het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat God geen onderscheid maakt tussen mensen maar wat moet er bij Petrus en bij het volk Israël nog een enorme knop om. Wat treft God een voorbereidingen, wat een zorgvuldige aandacht voor de nieuwe fase die komen gaat in de geschiedenis van Gods heil!

En tegelijkertijd, hoe ver komt God Cornelius en ons tegemoet in het brengen van zijn boodschap.

Paulus moet de joden een jood en de griek een griek en de romein een romein worden maar dat heeft hij niet van een vreemde.

Zijn God doet het hem voor, zo ook hier als Petrus het Evangelie brengt aan de Romein Cornelius.

Want wij horen het er niet zo in terug maar reken erop dat er bij Cornelius wel wat lampjes zijn gaan branden toen Petrus het over Jezus ging hebben als 'Heer over allen' en 'Hij trok als weldoener door het land'.

Termen die de Romein kende voor god Zeus en de koning en de keizer.

Alles waar een Romein zijn vertrouwen in stelde, ontzag voor had, alles van verwachte, wordt hier over Jezus gezegd.

God past zich zeer geregeld aan aan de cultuur of aan de omstandigheden.

Gebruikt woorden en beelden en situaties die herkenbaar zijn voor de mensen.

Iets wat wij ook steeds opnieuw mogen proberen te doen. Uit overtuiging.

Blok 4. Terwijl Petrus vertelt daalt de heilige Geest neer op Cornelius en de zijnen!

Dat moet een indrukwekkende ervaring zijn geweest.

Te vergelijken met de Pinksterdag. Dat wat in Jeruzalem begon is niet meer tegen te houden. Gelukkig maar.

En ook hier kun je iets ontdekken van Gods wijsheid en zijn creativiteit.

Regelmatig gaan de dingen weer anders dan een vorige keer.

In Handelingen 8 lezen we die indrukwekkende geschiedenis van Simon de tovenaer.

Onvoorstelbaar wat een wonderen kon deze Simon doen.

Maar wat was hij onder de indruk van Filippus, die in Hand.6 erbij gekozen is om de apostelen te ondersteunen.

De mensen waren onder de indruk van Simon maar lieten zich dopen omdat Filippus hen het Koninkrijk van God verkondigde.

Ook Simon werd gedoopt en was diep onder de indruk.

En dan lezen we dat pas als Petrus en Johannes vanuit het hoofdkwartier Jeruzalem naar Samaria komen de mensen de Geest ontvangen.

Op het moment dat Petrus en Johannes de mensen de handen opleggen gebeurt dat.

Simon wil die gave graag kopen want hij is diep onder de indruk.

Hij krijgt er flink van langs van Petrus omdat hij er zo insteekt.

Waar het omgaat is dat de Geest niet op het moment van de doop op de mensen neervalt. Mogelijk omdat Simon zo graag bijzondere wonderen en tekenen wilde zien.

En hier in Hand.10 gebeurt het vervuld worden door de Geest zelfs voordat er gedoopt wordt.

En hier misschien wel juist om Petrus het laatste duwtje in de rug te geven.

Om hem te overtuigen dat het ook echt waar is dat niet-Joden gaan geloven in de Here Jezus.

Je ziet: God is niet gebonden aan bepaalde protocollen.

De Geest waait waar, wanneer en hoe Hij wil. Die gaat zijn eigen prachtige, goddelijke weg!

En daarna wordt er gedoopt omdat er geloof is in het verhaal over de Levende.

Omdat er geloof in Jezus Christus is.

Niet door Petrus maar door de meegekomen mensen uit Joppe.

Dopen hier is niet omdat individu Petrus ergens van overtuigd werd maar dopen doe je in de geloofsgemeenschap!

En we ontdekken hier dat geloven aan de ene kant iets heel persoonlijks is en dat het tegelijkertijd ook iets is dat groter is dan jezelf.

Dat te maken heeft met de verbanden waarin je leeft.

Cornelius is een militair met heel wat 'manschappen' onder zich en ook goed mogelijk dat hij een gezin heeft.

Het start met het verhaal van Cornelius maar zijn hele omgeving is er helemaal in betrokken. God denkt in verbanden.

Daarom kunnen we en willen we Anna vanmorgen graag dopen omdat ze ingebed is in een groter geheel, kijk maar om je heen!

Dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, gebracht worden op naam, in verbondenheid met God-Drieëinig wordt langzamerhand de gewoonte in de christelijke kerk maar in Handelingen kom je nog af en toe tegen dat er gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus.

Zo ook hier in Handelingen. Te begrijpen als de apostelen gaan vertellen wat er in de afgelopen periode in Jeruzalem gebeurde. Dat gaat toch heel veel over Jezus.

Een groep mensen komt tot geloof in de Here Jezus.

En we krijgen niet de indruk dat zij beginnen te vertellen wat je allemaal wel en niet mag maar God wordt groot gemaakt. Zij eren God want ze zijn diep onder de indruk van dit bevrijdingsfeest.

En de dagen die volgen 'blijf je nog een poosje bij ons?' moet prachtige plaatjes hebben gegeven. Zoals in Hand.2 en 4.

Alles gemeenschappelijk, delen, zorgen dat er geen tekort is, bidden, danken, eten.

Heerlijk, om van te genieten, ook zo'n 2000 jaar later!

En dan komt na dit hoofdstuk 10 de volgende creatieve, liefdevolle stap van God.

Na de godvrezende-heiden Cornelius gaat het via Paulus ook naar de niet-godvrezende-heidenen. Komt het stapje voor stapje ook onze kant op. Goddank voor dat goede nieuws

Blok 5. Nog even terug naar Anna, en haar volleybal en de BBQ...

Wat zou het mooi zijn als ze het op een gewone, natuurlijke manier onder woorden kan brengen. Want het verhaal mag en moet worden doorgegeven.

Maar er zit ook nog een ander aspect aan waar in Handelingen steeds op gewezen wordt.

Dat de geloofsgemeenschap mag en moet getuigen wordt in Handelingen 1 al duidelijk gemaakt en doortrekt het hele boek.

Het getuigen hier in Handelingen heeft ook een kant waar wij zelf vandaag niet zo vaak meer aan denken.

Bij getuigen denken wij aan vertellen wat je hebt gezien.

Maar getuigen hier in Handelingen is ook een soort rechtsterm.

Je getuigt in de rechtbank voor of tegen iemand en hier wordt getuigd voor Jezus.

In een tijd waarin DNA-onderzoek, camerabeelden, sporenonderzoek er niet zo uitzag als vandaag, waren de woorden van de een tegen of over de ander van groot belang!

Door de geschiedenis heen wordt duidelijk dat dit niet altijd makkelijk gaat en ook niet altijd met liefde wordt ontvangen.

Ook hierin is Paulus een voorbeeld van iemand die geleden heeft onder de verkondiging en hierin was hij navolger van de Here Jezus.

En toch moet je getuigen voor Jezus zodat mensen de kans krijgen om te kiezen voor het Evangelie van bevrijding.

Want Jezus is Heer over allen en Hij komt om te oordelen de levenden en de doden (Hand.10:42).

Dus doe met Anna mee en verkondig de 'vrede door de vrijspraak' omdat er zo'n liefdevolle, creatieve God hiermee aan het werk is gegaan.

In de tijd van de Bijbel discussieerde men graag en de filosofen wilden graag nieuwe ideeën bespreken. Zoals je in het midden-oosten ook heel makkelijk en heel snel een discussie, een gesprek over het geloof kunt voeren.

In Nederland ligt dat op dit moment volgens mij een beetje anders.

Het gaat er nu meer om dat je het Evangelie leeft. Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. Doe je mee? Wil je Anna helpen als ze groter gaat groeien? Amen.