

Liederen met het Hoofdhofkoor, verder HC24, Openbaring 2:23; Openbaring 22:12 en 1Corinthe 3:11-16; Opw.428; Ps.139:11; Gk164

Ja, je goede werken worden beloond door God!

1. Je hoeft alleen maar van elkaar te houden! Ja, maar is dat niet een beetje (te) makkelijk? Op het gemeentehuis en in de kerk hoor je toch dat je ook dit moet en dat moet? In de zondagen 7-23 horen we dat het alleen maar om geloven gaat. Ja, maar is dat niet een beetje (te) makkelijk? Je voelt in de vragen uit HC24 op de achtergrond de discussie in die tijd tussen 'Rome' en 'Reformatie'. Denk aan het 'sola fide' van Luther!
2. HC24 schudt stevig aan de gedachte dat het alleen maar om geloof gaat. Hoe zit het dan met het goede dat je doet? Kan dat ook niet een beetje meehelpen? De allerheiligsten onder ons soms zelfs andere mensen? Het is ook zo wat als je alleen met je geloof, je lege handen, aan mag komen bij God. Vraag en antwoord 62 zijn ons bekender dan vraag en antwoord 63. Dat heeft te maken met onze 'nestgeur'. Daarom is het te begrijpen dat die vraag naar goede werken ons wat onrustig maakt.
3. Maar laat helder zijn: het is prachtig, de goede dingen die je doet! Het kan ook niet anders als je in verbondenheid leeft met de opgestane (Titus 3:8) Here Jezus. Dat werkt net als met liefde (Joh.15:5). Dat je het goede doet wordt beloond. We lezen daarom samen Op.2:23, Op.22:12 en 1Corinthe 3:11-16. Hier horen we dat deze werken bij het oordeel beloond worden en dat ze zelfs mee genomen worden de eeuwigheid in!
4. Die beloning is niet uit verdienste maar uit genade. Waarom? Omdat het heel normaal is als je het goede doet. Zo ben je namelijk geschapen! We ontdekken dit in bijv. de gelijkenis over de talenten uit Mat.20. Let op: zonde doen is abnormaal. Waarom zou je mensen belonen als ze niemand doodschietsen en jongeren als ze geen bushokjes vernielen? Bovendien blijven onze goede werken onder de maat als we het vergelijken met wat de Here Jezus heeft gedaan en hoe God het wil zien in zijn schepping. Toch is het mooi om te doen. Als zonde betekent dat je je doel mist is het goed te begrijpen dat het goede doen je een geluksgevoel geeft. En verder wordt het ook nog beloond, nu en later. Je hoeft dus 'alleen maar' te geloven maar het kan niet anders of je gaat, verbonden met Hem, het goede doen! Om deze wereld nu al mooier te maken....

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Hoe vind je het dat het goede dat je doet vandaag al en ook later er toe doet? Helpt het om ermee aan de slag te gaan? Met Christus' kracht, door zijn Geest wordt het mooi!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: ik v . nd h . t een b . . tje m . . ilijk om uit te leggen waar het o . er g . ng in de k . rk m . . r ik w . . t z . k . r d . t p . pa of m . ma h . t h . . l goed kunnen! En hoe d . t in j . ll . . gez . n iets m . . is k . n br . ngen! G s!
3. 'De zegen houdt ook in een blijvend meedragen van het goede dat ze in hun leven verricht hebben. In het genieten van genadeloon ligt het blijvende van hun goede werken. Werken, een sleutelwoord in de zeven boodschappen van Op. 2-3, komen terug. ze zijn 'vol geworden' (3,2). Hoe belangrijk is gehoorzaamheid! Het goede van nu blijft je achtervolgen. Ze gaan niet voorop om de hemel te openen (dat doet Christus), maar ze volgen. Na het gericht dat al het goddeloze wegdoet, blijven ze voor God bestaan. Als bewijs van het in-Christus-zijn mogen de goede werken naar het eeuwig leven met Christus'
4. 'Zes mogelijke bouwmaterialen worden genoemd, waarvan slechts de eerste drie de toets van het voor op 'de dag' kunnen doorstaan. Met 'de dag' doelt Paulus op het oordeel van de jongste dag waarop alles wat een mens in zijn leven gedaan heeft getoetst wordt. Het werd dat de toets doorstaat zal dan beloond worden, slecht werk wordt vernietigd' (n.a.v. 1Cor.3:11-16)
5. **Bijbelrooster:** zondag Titus 3 (5.8); maandag Joh.15 (5); dinsdag Mat.20:1-16; woensdag Jak.2 (18.26); donderdag Op.14 (13); vrijdag Op.20 (12); zaterdag 2Cor.5:1-10 (10). Liefhebbers. Op.2:2; 2:13; 2:19; Op.3:1; 3:8; 1Tim.5:24-25; 1Pt.1 (15-17)

Liederen met het Hoofdhofkoor, verder HC24, Openbaring 2:23; Openbaring 22:12 en 1Corinthe 3:11-16; Opw.428; Ps.139:11; Gk164

Ja, je goede werken worden beloond door God!

Blok 1. Wat moet je doen als je verkering bent?

Hoe moet je je dan gedragen? Wat voor kleren moet je dan aan doen?

Wat moet je zeggen, en wat vooral niet?

Je hoeft alleen maar van die ander te houden, dat is genoeg.

Ja, hallo.... Dat is te makkelijk. En als je getrouwd bent, wat moet je dan doen?

Hoe moet je je gedragen? Je hoeft alleen maar van die ander te houden. Dat is genoeg.

Ja, hallo... Dat is te makkelijk.

Want zeg nu zelf. Als je gaat trouwen hoor je van de ambtenaar van de burgerlijke stand toch ook dat je allerlei verplichtingen hebt.

Om voor elkaar te zorgen. Om alle verplichtingen volgens de wet na te komen.

Ik besef dat ik deze praatjes vaak langs me heen heb laten gaan omdat ik me nu ook niet zo goed herinner wat er dan gezegd wordt.

Wel weet ik goed wat er in een kerkdienst gezegd wordt waarin een zegen gevraagd wordt over het huwelijk van twee mensen.

Dan gaat het om zorgen voor elkaar, elkaar niet verlaten, het goede zoeken voor elkaar en nog veel meer.

Kortom: is het niet wat te mager als je zegt dat het alleen maar gaat om houden van?

En zou je, in het verlengde daarvan, hetzelfde ook kunnen zeggen over ons geloof?

Vanaf zondag 7 tot en met zondag 23 hebben we het gehoord.

Het gaat alleen maar om geloof. Dat is het enige waardoor we gered kunnen worden.

Is dat niet een beetje te makkelijk? Er moet toch ook wat gebeuren?

Je moet toch ook 'de mouwen opstropen in de kerk'?

Het gaat toch ook om het doen van goede daden?

En in HC24 wordt dat dan ook op verschillende manieren onder woorden gebracht.

Het is de zondag van 3 x 'ja maar'...

Ja, maar, goede werken helpen toch ook wel een beetje om bij God in een goed blaadje te komen staan?

Ja maar, het doet er toch wel toe, onze goede werken?

Ja maar, als dat allemaal niet zo is: werk je dan de oppervlakkigheid en goddeloosheid niet in de hand?

Relevante vragen, lijkt me. Vragen die er toe doen. Toch?

In de tijd van de Catechismus waren die vragen heel erg actueel.

Maar naar mijn overtuiging is het ook goed om er vandaag weer eens bij stil te staan.

Er waren grote verschillen tussen de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse kerk, toen de Hervormde Kerk. En dat ging er heftig aan toe.

Men maakte zich nog heel druk om de verschillen omdat ze God en de Bijbel serieus namen. De 'waarheidsvinding' was hen heel wat waard.

Vooralsin heeft Luther zich t.o. de RK-kerk heel duidelijk uitgesproken.

We kennen zijn sola's: sola fide, sola gratia, sola Scriptura en solus Christus.

En in het verband van vandaag gaat het dan om het sola fide: het gaat echt alleen maar om geloof. Alleen je geloof in God kan ervoor zorgen dat je gered wordt en rechtvaardig bent voor God.

Terwijl juist in de RK-kerk benadrukt werd dat je goede werken hier ook mee te maken hebben. Ok, tijd om er nog eens wat verder op in te gaan.

Blok 2. Hoe zit het dan eigenlijk met de verhouding tussen 'geloven' en 'doen'?

Is het niet te mager als je later voor God alleen maar zegt dat je hebt geloofd?
Kunnen goede werken niet aangevoerd worden als reden om gered te worden?
Of anders misschien dan toch ten minste voor een klein beetje.
Op de achtergrond speelt de gedachte dat je met je goede werken je zaligheid kunt verdienen, of in elk geval een stukje daarvan.
Dan wordt het een kwestie van strepen. Dit goed gedaan, dat fout gedaan, waar ligt de balans op dit moment? Slaat de wijzer van de weegschaal door naar negatief of naar positief.
Er werd zelfs gedacht dat iemand die heel heilig was, zeg maar de ongeveer allerheiligsten, zelfs nog wat over hielden na het oordeel.
Ze hadden zo goed geleefd dat een stukje van hun goede werken nog over bleef om aanvullend te kunnen zijn voor iemand anders.
Zo begrijp je misschien ook dat er in de RK-kerk ruimte is om de heiligen die overleden zijn aan te roepen, en tot hen te bidden.

Wij staan in onze kerk in de traditie van de Reformatie en van Luther en daarom hebben we ons zo fel afgezet tegen de gedachte dat je goede werken een stukje zaligheid kunnen opleveren. We vonden het niet Bijbels en het maakt veel te veel onzeker als je moet gaan wegen of het wel genoeg is.
Ook Luther, was voor zijn ontdekking van 'alleen maar geloof' ook erg onzeker en moe over alles wat je moet doen als christen waarbij je dan nog nooit de zekerheid hebt dat het genoeg is.
Volgens mij zijn wij ook veel meer vertrouwd met vraag en antwoord 62 (gerechtigheid voor God moet volmaakt zijn en onze beste werken zijn onvolmaakt) dan met vraag en antwoord 63 (ja, onze goede werken worden beloond, maar uit genade).
Voor sommigen onder ons is het mogelijk zelfs onbekend en onontgonnen gebied.
Namelijk de vraag: goede werken worden toch beloond?

Blok 3. En daarom vind ik het mooi om er vanmiddag volop aandacht voor te vragen dat goede werken er wel degelijk toe doen!
Dat is toch ook bemoedigend, uitdagend, een aanmoediging als je dat vanmiddag hoort?
Dat goede werken belangrijk zijn en dat ze er vanzelfsprekend bij horen.
Ik citeer het antwoord 64 regelmatig en graag 'het kan niet anders of iemand die door waar geloof in Christus ingeplant is brengt vruchten van dankbaarheid voort'.
Er is niets zo frustrerend als dat je steeds maar de zweep erover heen haalt en maar blijft schreeuwen en blijft opjagen dat je goede dingen moet doen als niet de oplossingsrichting erbij wordt genoemd.
Als je elkaar alleen die prachtige volmaakte wet van God voorhoudt zonder te vertellen waar je de hulp moeten zoeken om er wat van te maken word je moe.
En blijf je uiteindelijk vooral over met alleen maar jezelf, uitgeput...
Maar als je vol blijdschap kunt vertellen dat de Here Jezus leeft en is opgestaan, dan kun je met Paulus ook zeggen (Filippenzenbrief) dat je de kracht van zijn opstanding wilt leren kennen. En in Titus 3 'dat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen'.
Goede daden doen, dat kun je, omdat je in geloof met Christus verbonden bent en leeft met Hem. Zoals je in die mooie metafoor in Johannes 15 kunt lezen over de ware wijnstok (Jezus) en de ranken (wij) waar mooie trossen druiven aan kunnen groeien.
Maar o wee, als je zo'n takje doorknipt. Een hele tijd kan het nog wel wat lijken maar ondertussen is het ten dode opgeschreven.
Zonder voeding loopt het vast, loop je dood.
En dan staan daar in Johannes 15:5 die ontzettend belangrijke woorden: zonder Mij kun je niets doen!
Geloof je dat? Dat je niets zonder Hem kunt doen?
En dat het prachtig kan gaan worden als je gaat samenwerken met Hem?

En dan mag je, terwijl je dat tot nu toe misschien nog niet zo gezien had, nu gaan geloven dat je goede werken ook nog eens een keer worden beloond.

We lezen daarvoor samen wat stukjes uit de Bijbel.

Namelijk Op.2:23: laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.

Wil je het nog duidelijker hebben?

En in Op.22:12 zegt Jezus: 'zie Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden'. Wil je het nog duidelijker hebben?

En 1Corinthe 3:11-16 wordt gesproken over het werk dat wij doen in deze wereld.

Wat wij bouwen op de basis, het fundament Jezus Christus.

Blijkbaar kunnen wij bouwen met goud maar ook met hout.

En dat wat goed was wordt door het vuur heen bewaard op de jongste dag.

En wat slecht was wordt vernietigd.

En in Openbaring 14:13 horen we op welke plaats die werken komen.

'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen'.

Beter kun je vertalen 'en hun werken volgen hen na'.

Uit het verband kun je halen dat het de mensen zijn die volgehouden hebben.

In vs.12 lees je 'hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus'. Je zou het zo kunnen zeggen: Christus' verdiensten gaan voorop, dan kom ik en dan wat ik gedaan heb.

Ik heb jarenlang gezegd op catechisatie ongeveer zo iets als...

Ik weet niet precies hoe het allemaal zal gaan bij het oordeel maar ik vraag aan de Here God of Hij niet teveel wil kijken naar mij maar naar de Here Jezus.

Want aan Hem klamp ik mij vast in geloof en Hij in mijn plaats: die wonderlijke ruil.

Ik weet niet of je zelf wel eens denkt aan de ontmoeting met God en het laatste oordeel.

En? Doe je dat wel eens? Wat denk je dan? Hoe denk je dan?

Ik begrijp nu beter dan vroeger dat het daar echt mee begint: alleen door geloof, alleen door genade.

En dat vervolgens dat wat ik er van gemaakt heb op aarde er toe doet.

En dat het blijft bestaan in de eeuwigheid.

Ik denk zelfs dat het op de nieuwe aarde daarom er toe doet wat ik er hier van gemaakt heb.

Een boeiende, voor mij redelijk nieuwe gedachte. Voor jou/u?

Dan blijft er nog wel een vraag hangen.

Hoe moet je het dan zien dat die goede werken beloond worden?

Het is toch 100 % de verdienste van de Here Jezus en 0 % je eigen verdienste?

Ja, en toch....

Blok 4. Zondag 24 zegt dan: deze beloning krijg je, niet omdat je die verdient maar uit genade.

Is dat dan niet een beetje vreemd?

Eerst wordt er aandacht voor gevraagd dat je goede werken moet doen.

Zelfs dat ze beloond worden. En dan volgt er 'ja, dat loon is uit genade'.

Dit antwoord helpt ons om even groot en ruim te denken.

Over deze wereld, over God en zijn plan aan het begin.

Hij scheidt mensen volmaakt om hier het goede te doen namens Hem.

Zodat Hij kan genieten van wat Hij ziet op deze aarde en de eer ontvangt.

Dus het is heel normaal dat je het goede doet.

Nog beter kun je zeggen: het normale leven is het goede leven.

Zo werden de mensen geschapen en ze konden het.
Dat vraagt dus niet in het bijzonder om dankbaarheid en beloning.
Wij vinden het in deze geschonden wereld bijzonder als we zien dat mensen het normale, goede leven leven. Alsof dat een uitzondering is.
Maar dat is het juist niet! Het is gewoon en heel normaal om het goede te doen.
Denk hier eens even over door.
Is het logisch om mensen te gaan belonen als ze niemand doodschieten?
Nee toch, dat is toch normaal?
Is het logisch om jongeren te gaan belonen als ze de bushokjes niet vernielen?
Nee toch, dat is toch normaal?
Is het logisch om mensen te gaan belonen als ze niet vreemd gaan?
Nee toch, dat is toch normaal?
En zo kun je nog wel even doorgaan.

Zonde is abnormaal en het goede doen is normaal.
Goed om tegen elkaar te zeggen en zo in het leven te (gaan) staan.
Zonde is je doel missen. Niet doen waar je voor geschapen bent.
Slechte dingen doen is je doel missen. Niet doen waarvoor je geschapen bent.
Er schijnt onderzoek naar gedaan te zijn naar wat gelukkig maakt.
En dan blijkt dat goede dingen doen je een geluksgevoel bezorgt.
Ik herken dat. Lekker om iets fijns, iets goeds, iets moois te doen.
Dat blijft hangen, dat suddert na.
Zoals ik ook heel goed weet dat het ook blijft hangen en nasudderend als je dom en/of slecht hebt gedaan. Thuis, tegen Nettie, of in mijn werk, of ergens anders.

Dus alleen geloof in Christus kan je redden.
Wat een wonder dat wij deze Christus hier verkondigen en over Hem hebben gehoord!
Gods genadige omzien. Goddank!
En het kan niet anders of die verbondenheid met mijn Heer gaat iets met mij doen.
Gaat door mij heen stromen.
Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw, en opnieuw, en opnieuw....

Wat moet je doen als je verkering hebt?
Alleen maar liefhebben! En het kan niet anders of er gaat ook van alles verder nog gebeuren.
Vanuit die liefde. Doe het maar op jouw eigen, creatieve manier!
Wat moet je doen als je getrouwd bent?
Alleen maar liefhebben! ... En het kan niet anders of er gaat ook van alles verder nog gebeuren.
Vanuit die liefde. Doe het maar op jouw eigen, creatieve manier!

Zo mogen we vandaag al bezig zijn om deze wereld mooier te maken.
Niet afwachten tot God bij het laatste oordeel deze wereld mooi en nieuw maakt.
Alle slechtheid eraf brandt, maar nu al mogen we deze wereld mooier maken.
Eerst maar gewoon op heel kleine schaal.
In je gezin, in je huwelijk, in je straat, in je buurt, op je werk, in de klas, bij je vrijwilligerswerk, bij dat wat we in de kerk doen. Voor elkaar, en dinsdagavond staan we stil hoe we dat met onze kinderen en jongeren willen. Heerlijk om te doen.
Niet op eigen kracht. Daar word je doodmoe van, maar in verbondenheid met Hem!
Enne... o ja, ze worden ook nog eens beloofd! Amen.