

**Opw.640; dooplied Sela; 1Thess.4:13-5:4 (tekst 1Thess.5:9-11); Ps.16:1,5;  
Opw.642; Eeuwigheidsszondag; 'Als voor toen'; 'Ik zal er zijn'; ELB299**

### **Of je nu leeft of gestorven bent, je bent altijd van de Heer!**

1. Het is zeer ingrijpend dat er in deze wereld nog steeds kinderen geboren worden en nog steeds mensen sterven. Gods kinderen horen allemaal bij God maar velen zijn voor elkaar niet (meer) bereikbaar. Daarom zijn er tranen en is er vreugde en vaak gemengd.  
2. Kijk eens naar de gemeente te Thessalonica in het jaar 50: Jezus was nog geen twintig jaar geleden naar de hemel toe gegaan. Er is een sterke 'wederkomstverwachting'. Ondertussen bleef de dood. De mensen hebben twee vragen. Hoe zit het met overleden gelovigen (1) en wanneer komt de Heer terug (2)?  
3. Als Jezus terugkomt staan eerst de overleden gelovigen op. Daarna, samen met 'ons', gaan we de Here tegemoet in de lucht. Om Hem welkom te heten op aarde, zoals o.a. bij Paulus naar Rome en Jezus naar Jeruzalem ook gebeurde. Dat gebeurt nadat de bazuin geklonken heeft als beloftevol teken van een nieuwe tijd, zoals op de Sinai en wanneer het jubeljaar begon. Wat een vreugdevol moment zal dat zijn! Wanneer dan? Wij moeten niet meer zeggen dat Hij komt 'als een dief in de nacht' want dat is voor mensen die Hem niet kennen. In die tijd was de 'Pax Romana' voor velen een eeuwigdurende periode van (met macht afgedwongen) rust. Wij weten niet wanneer Hij komt maar wel dát Hij komt.  
4. Wat gebeurt er in die ontmoeting? Wij worden gered en hebben dus, los van Jezus' redding, een groot probleem. Onze goede werken zijn mooi en belangrijk maar hoe dan ook moet er toch een Redder zijn! Gods doel en verlangen is niet onze veroordeling maar onze redding. Bij die ontmoeting is er dus een 'dubbele hereniging'. Van levende en gestorven mensen; van Christus en zijn gemeente. Het is van groot belang om samen op te trekken. Het was voor de gelovigen in Thessalonica een moeilijke tijd en deze woorden bieden troost, ook vandaag. Zo mogen we elkaar tot voorbeeld zijn en zorgen we onderweg ook voor Marlijn Kwakernaak. Samen trekken we de wapenrusting van geloof, hoop en liefde aan. In deze wereld sterven nog steeds mensen. Onderweg naar de dag dat al Gods kinderen voor altijd bij Hem zijn, denken we met liefde en respect aan hen!

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. De doop van Marlijn en 'Eeuwigheidszondag' tegelijk. Generaties komen, generaties gaan maar Gods trouw blijft eeuwig. Deel eens wat deze 'combi' vandaag met je doet.  
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: M . r . i j n i s g e d . . p t . Z i j m . g a l . i j d k . n d v a n G . d z i j n a l s h . t a a n G . d l i g t . D a t i s v . . r j o u . . k z o . G a j e n . d e d . . n s t k i j k e n v o o r i n , m e t h e t f e l i c . t e r e n ? W e d e n k e n o o k a a n d e m e n s e n d i e d i t j a a r g e s t o r v . n z i j n . G . . . . . s !  
3. 'Onder de hoogspanning van de toekomstverwachting is er een gescherpt oog voor elkaar. Naarmate de karavaan het doel nadert, is er des te meer aandacht en zorg voor het bijeenhouden van het reisgezelschap. Geloven is persoonlijk, maar nooit individualistisch. Elkaar opbouwen wil zeggen: zichzelf invoegen in het grotere geheel van de gemeente op het ene fundament van Christus' volbrachte werk en anderen helpen bij dat invoegen. De gemeente waaraan Paulus 1Thessalonicenzen schreef, schrok juist op uit de betovering van het begin. In confrontatie met deze visie is het van groot belang dat we ons theologisch rekenschap geven van wat het betekent dat we na zoveel eeuwen als christelijke gemeenten nog steeds wachten op de vervulling van wat NIET een mooie droom, illusie of ideaal is, maar de betrouwbare belofte van de komende Jezus. Het gaat niet om een betovering die verbroken is, maar om een langgerekte verwachting die het hart kan krenken (Spr.13,12) en vooral zijn spankracht dreigt te verliezen'  
4. **Bijbelrooster:** zondag 1Thess.1 (3,9-10); maandag Rom.14 (7-9); dinsdag Fil.3:1-4:2 (3:30-31); woensdag Mat.24:1-31 (30-31); donderdag Mat.24:32-51 (34-44); vrijdag Joh.5:19-47 (24-25); zaterdag 'dief in de nacht' Luc.12:22-40 (39-40)+2Pt.3:8-15+Op.3:3. Liefhebbers: HC1; Hand.23:6-8; Mat.25; Ef.6:10-20. Iemand ontvangen: Hand.28:15; Joh.12:13.18

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 25 november '18

**Opw.640; dooplied Sela; 1Thess.4:13-5:4 (tekst 1Thess.5:9-11); Ps.16:1,5;  
Opw.642; Eeuwigheidsszondag; 'Als voor toen'; 'Ik zal er zijn'; ELB299**

Blok 1. Een kindje geboren, Marlijn. Wat een diep geluk en wat een bijzondere ervaring voor André, Everina en Julian. En ook vandaag worden er heel wat kinderen geboren. Het blijft iets heel bijzonders. Een indrukwekkend wonder. Liefde leidt tot nieuw leven.

Wat kunnen er geweldig diepe banden groeien tussen mensen. In gezinnen, in vriendschappen, binnen families. Geschapen als sociale wezens en dat weten we maar al te goed!

Daarom is het ook zo heftig dat er nog steeds mensen sterven.

Hoe vaak hoor je dan ook niet dat je niet goed uit kunt leggen wat het is. Je maakt het vaak mee om je heen maar als je zelf weduwe of weduwnaar wordt, als je zelf een kind of kleinkind verliest. Je weet niet goed wat het is en je herkent jezelf soms maar nauwelijks als je al die verschillende emoties door elkaar tegen komt in je hart, in je hoofd.

Wat is er op deze wereld een diep onbeschrijflijk geluk als mensen zo intens van elkaar houden! Wat is er op deze wereld een diep onbeschrijflijk verdriet en gemis als er, na intens houden van, afscheid moet worden genomen. En bij velen van ons lopen de ervaringen door elkaar heen. We kennen de vreugde van het houden van en we kennen het gemis van mensen die we niet meer bij ons hebben.

Blok 2. Dat is overal in de wereld zo en ook al bijna sinds het begin van deze wereld. Ook in de stad Thessalonica waar ongeveer in het jaar 50 een briefje geschreven wordt aan een gemeente die daar christen zijn geworden.

Een stad in het noorden van Griekenland waar Paulus op zijn tweede zendingsreis terecht is gekomen.

En dan ga je geloven in je Redder. Dan ga je erin geloven dat Hij leeft en naar de hemel is gegaan. Dat Hij een keer terug zal komen en dan opeens... kunnen daar de vragen komen. Want in die eerste tijd zijn er heel wat vragen.

Jezus is ergens in de 30-er jaren naar de hemel gegaan en zal terugkomen.

In die eerste tijd leeft er nogal eens de gedachte dat dit niet zo heel lang zal duren.

Sommige woorden van Jezus lijken te suggereren dat zij het nog meemaken.

Sommige mensen vragen zich af of het nog wel zinvol is om dan maar gewoon door te gaan met werken.

We proeven in de beide brieven aan de gemeente te Thessalonica dat ze zich afvragen wanneer de Heer zal komen.

En in het verlengde daarvan is er de vraag hoe het toch moet met hen die ook in Jezus geloven maar al gestorven zijn.

Dat kan toch ook zomaar onze vraag zijn.

Hoe zal het gaan met degene waar je zoveel van houdt en gehouden hebt maar die al gestorven is. Je denkt er over na. Hoe zal dat zijn?

En Paulus mag, geïnspireerd door de heilige Geest daarop antwoord geven.

Blok 3. Als Jezus terugkomt wordt Hij ontvangen en ontmoet zoals dat in die tijd ook vaak ging met belangrijke gasten en bijv. koningen.

Dan gaat er een groepje mensen de stad uit om zo iemand binnen te halen.  
En het laatste stukje mee te lopen de stad binnen.  
Zo gaan wij Jezus tegemoet in de lucht om hier op de nieuwe aarde, in het nieuw Jeruzalem te gaan wonen.  
Vanwege het 'Jezus tegemoet in de lucht' denken wij nog wel eens bij het nieuwe leven later aan een leven in de hemel.  
Maar het gaat echt om deze wereld, deze aarde.  
We zien dat koning David wordt binnengehaald, dat Paulus in Rome wordt binnengehaald en dat de Here Jezus in Jeruzalem wordt binnengehaald.

Dus zo zal het gaan.  
We gaan Hem tegemoet in de lucht.  
En mochten we soms denken hoe dat gaat met zij die al gestorven zijn en al die indrukwekkende tekenen niet mee zullen krijgen.  
Die staan het eerst op. Wat een heerlijke herrie zal dat zijn!  
En daarna gaan we, samen met hen, Hem tegemoet in de lucht.  
Na de bazuin en de stem van de engel.  
De bazuin die in Israel zo'n doordringend geluid liet horen en die dan altijd een nieuwe tijd inluidde.  
Bij Gods verschijnen op de Sinai, bij het aanbreken van het Jubeljaar en straks bij de doorbraak van Gods koninkrijk in deze wereld. Dat zal wat zijn!

Maar als het alweer zo bijna 20 jaar nog niet is gebeurd, en vandaag al zo'n 2000 jaar niet is gebeurd, wanneer zal dat dan zijn?  
Wij zijn gewend om te zeggen: we weten het niet want Hij komt als een dief in de nacht.  
Ik zou willen dat we die formulering op die manier niet meer gebruiken.  
Want uit 1Thess.5 leer ik dat de Heer onverwachts komt voor mensen die geen rekening met Hem houden.  
Maar wij leven in het licht dus wij verwachten Hem wel.  
Als het goed is leven wij met een gespannen verwachting: Hij komt!  
In die tijd leefde men onder de 'Pax Romana'.  
Een tijd van vrede onder de romeinse keizer, die, zonodig met macht en wreedheid, zorgde voor rust. Alsof het altijd zo zou blijven... Maar de christen weet beter!  
Voor ons komt Hij niet als een dief in de nacht want wij leven in het licht.  
Hij komt niet onverwacht maar wel onverwachts. Wij verwachten Hem!

Blok 4. En Paulus vertelt ons ook nog iets over die ontmoeting met onze Heer.  
Wij horen in de AGB altijd dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden.  
Dat zit ingebakken en ingesleten. Paulus hier gebruikt een andere omschrijving.  
Het is niet Gods bedoeling dat wij veroordeeld worden maar dat wij worden gered door onze Here Jezus Christus.

We hebben de afgelopen weken nadruk gelegd op het doen van het goede.  
Hebben zelfs ontdekt dat onze goede werken later beloond zullen worden.  
Maar hier horen we dat we uiteindelijk gewoon GERED moeten worden.  
We hebben een enorm groot probleem en moeten worden gered.  
Dat kan omdat onze Here Jezus hier op aarde ons probleem de wereld uit heeft geholpen. Want Hij is gestorven, lezen we.  
En we lezen over Gods verlangen, over Gods doel.  
Het is niet Gods verlangen om ons te vernietigen maar om ons te redden.

Geschapen, geboren om gered te worden. Vanwege Gods liefde!  
Marlijn Kwakernaak. Geboren om gered te worden. Om haar geluk bij God te zoeken en te vinden.

Dus als de Here Jezus terugkomt vindt er een dubbele hereniging plaats.  
Die van de gestorven gelovigen en de gelovigen.  
En die van beide groepen met de Here Jezus.  
Troost elkaar hiermee en wees een voorbeeld voor elkaar, zegt Paulus.  
Van leven in gespannen verwachting en dat je elkaar bemoedigt onderweg.  
En bovendien reikt Paulus hier nog wat bekende woorden aan.  
Geloof, hoop en liefde. Deze drie, daar gaat het om.

Voor ons, en op termijn voor Marlijn. Geloven. Vertrouwen, Zeker weten.  
Hopen in de Bijbel is niet wat wij wel eens zeggen 'je moet er het beste maar van hopen',  
want dat klinkt veel onzekerder dan wat hier bedoeld is met hopen.  
Hopen is je uitstrekken naar Gods beloften en erop rekenen.  
Ermee bezig zijn, met de grootste liefde in ons leven.  
Erop rekenen dat het goed komt.  
De wapenrusting aantrekken. Liefhebben, Hem en wie we onderweg tegen komen.  
Op je hoede, wakker. Levend in het licht, Hem tegemoet...  
Geloven en hopen wordt anders na de wederkomst. Het wordt aanschouwen en meemaken. Het wordt ervaren dat Gods beloften waar zijn.  
Wat blijft is de liefde, voor Hem en voor elkaar. En tot in eeuwigheid!

In een wereld waarin kinderen geboren worden en mensen nog steeds sterven.  
Met alle heftige emoties die daarin meekomen.  
Vandaag de doop van Marlijn Kwakernaak. Vandaag eeuwigheidszondag.

We staan stil bij de gemeenteleden die dit jaar zijn overleden.  
We staan stil bij diegene waar jij, waar u aan wilt denken vandaag.  
Dat doen we onderweg naar de dag dat Hij ons wil redden.  
Dat iedereen die op Hem heeft vertrouwd, thuis mag komen.  
Want Hij heeft beloofd dat we samen met Hem zullen leven.  
Want Hij wil zo graag bij ons wonen. Prijs Hem tot in eeuwigheid, amen.  
Eeuwigheidszondag

Eerst kort met de kinderen over opa's en oma's die er nog zijn of niet meer, en dat dit heel verdrietig kan zijn.

Daarna  
Het einde van het kerkelijke jaar en volgende week beginnen we weer met Advent.  
En na een jaar en dan en dan...  
Eredienst tot in de eeuwigheid.

Eeuwigheidszondag  
Onze God is de God van Abraham, Izak en Jakob.  
Niet was maar is... Dus Abraham, Izak en Jakob leven nog steeds.  
Zij zijn veilig bij hun God, de eeuwige God.  
Al Gods kinderen hebben eeuwig leven.  
Door Gods liefde, door zijn scheppende en herscheppende kracht.  
Ieder die in God gelooft is iemand met eeuwig leven.  
Een bestaan waarvan we de kortste periode hier leven op aarde.

## Eeuwigheid

En 2018 is een klein stipje in dat geheel. Ook ons bestaan.

Er worden kinderen geboren, Marlijn als 10<sup>e</sup> kindje in onze gemeente dit jaar.

Er sterven mensen en in onze gemeente waren dat er 3: Zr.Fokkema-Langhout, Zr.Pieffers-Beekhof en Br.Stad.

De Eeuwige heeft ons geschapen als sociale wezens. Hoe mooi is dat.

Dat we ons kunnen binden, dat we kunnen houden van.

Hoe mooi, hoe waardevol. Banden worden gesmeed, maximaal voor het leven.

Banden worden losgescheurd, hoe heftig.

Hoe intens kunnen herinneringen blijven.

Wie begrijpt wat het is?

Gaat het een beetje? Heb je het al een plekje gegeven?

Je moet wel door. Je moet eruit. Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten.

Doorgaan...

Iedereen vindt er iets van en iedereen heeft zo al dan niet goed bedoelde adviezen.

Het blijft ingrijpend. Durf te huilen en te rouwen!

Wees eerder stil aanwezig bij de ander dan dat je met allemaal verhalen komt.

Op een dag.....Gaan we samen Hem tegemoet.

Wij zijn benieuwd naar de herkenning later.

Ik ook maar ik denk dat de aanwezigheid van onze Heer zo indrukwekkend zal zijn dat er andere gedachten en vragen in ons op zullen komen.

Wij denken terug aan hen die van ons heen gingen.

Denken aan hen betekent ook dat hun voorbeeld en hun invloed er vandaag nog steeds zijn. Hoe vaak overkomt het je niet dat je zegt 'mijn moeder zou zeggen', 'dat heb ik van mijn vader geleerd'. Mijn opa kon heel goed....

Eeuwigheidszondag...

De eeuwige is onze hemelse Vader.

Vader van onze Here Jezus Christus; onze Goede Herder.

Hij zal er zijn, nu en altijd

Als wij zeggen, vragen of zingen 'blijf bij mij Heer', dan weten we het antwoord: Ik zal er zijn