

**Opw.623; Opw.807; Luc.2:40-52; Ps.119:37.40; Opw.689; Sela Zegen; Opw.454**

### **Zoek Jezus waar Hij te vinden is!**

1. De kleine Jezus maakte vogeltjes van klei die daarna konden vliegen en toverde de plank van vader Jozef een stukje langer toen die te kort was. In de Bijbel horen we niets van deze wonderen. Slechts één verhaal hebben we over zijn jeugd, bijna een gewoon verhaal. Dit is dus geen bibliografie maar een oproep tot geloof.
2. Met Pascha gaat de familie naar Jeruzalem. Langs die weg waar de kruisen te zien zijn. Het hele gezin hoefde niet met vader mee maar Maria was 'overschaduw' door de Geest' en nam de geloofsopvoeding serieus. Haar kennende zullen ze het al vaker gedaan hebben, maar nu Jezus twaalf jaar is gebeurt er iets dat Lucas de pen doet grijpen. Ik ben heel benieuwd naar de gesprekken tussen de leraren en Jezus maar Lucas tekent in dit verhaal vooral op er een vermist kind(je) in Jeruzalem is, die uiteindelijk weer met zijn ouders terug naar huis gaat.
3. De verzen 40 en 52 vormen het kader waarbinnen deze geschiedenis zich afspeelt. Hij groeide in zijn 'goddelijke rol' (art.19 N.G.B.). Vs.49 tekent het dilemma. Hij is niet thuis in Nazaret en moet zijn ouders ontgroeien. Hij MOET zijn in het huis van zijn Vader. Hier is zijn Vader. Hier wordt de mensheid verzoent met God door de offers. Daarover hadden de leraars het vast op dit feest. Jezus gaat steeds meer beseffen waarom Hij hier op aarde is gekomen en Hij laat zijn ouders daar wat van proeven. Zijn moeder die overschaduw' was door de Geest, heel wat had gehoord van Gabriel en de woorden in haar hart bewaarde begreep toch niet dat dit de weg moest gaan worden. Langzaam maar zeker begint Hij al eenzaam te worden (HC15)....
4. De hamvraag hier is die van Jezus: 'waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'. Zoek Hem waar Hij te vinden is! In Lucas 24 vraagt de engel: 'waarom ZOEKT u de levende bij de doden?'. In Handelingen 1 gaat het al veel beter. Daar zoeken ze niet maar hebben Hem gevonden en zijn daarom vurig en eensgezind aan het bidden tot Hem die in de hemel is. Daar moeten wij Hem ook vandaag zoeken. Hij die het voor ons opneemt omdat Hij die weg eerst moest gaan en is gegaan. Verzoening door voldoening: gelukkig maar! En verder is Hij 'overal', op bergen en in dalen. Je hoeft niet op stap om met Hem te kunnen omgaan. Hij zal er zijn.

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. 2019. Kerst is voorbij. Wij leven met de Levende.... Fijn dat Hij weer verheerlijkt terug is bij zijn Vader! Wat is Hij aan het werk, ons ten goede (Op.12:5-6). Dank Hem en deel.
  2. 🤗🤗🤗🤗 Voor de kinderen: Jezus is ook 12 gew . . st. Hij had een V . der in de hemel en zijn m . . d . r Maria w . s getr . . wd met J . . ef. L . st . g maar nodig. G . . . . . s!
  3. 'Tot onze verbazing blijft Jezus niet in de tempel maar keert hij met zijn ouders terug naar Nazareth. Niet vanzelfsprekend. Het vaderschap van Jozef en van God schenen elkaar uit te sluiten. Jezus heeft die spanning uitgehouden. Hij werd Jozef en Maria onderdanig. Dat was in zijn geval geen aanpassing uit zwakte. Nee, Hij vervulde de wil van God daarin, dat hij als zijn Zoon tegelijkertijd de zoon van zijn ouders bleef. Hij, de zoon van Israel, die de unieke Zoon van God was, was ook de zoon van Jozef en Maria'
  4. 'Het is alsof Jezus door een uitzonderlijk gedrag een raadsel heeft opgegeven: zijn ouders zullen HEM kwijtraken vanwege zijn dienst aan zijn Vader!'
  5. **Bijbelrooster:** zondag Jesaja 11:1-10; maandag Ex.23:14-17; dinsdag Kol.3:1-17 (1-2); woensdag Hand.1:1-14 (14); donderdag Luc.24 (5); vrijdag over onbegrip: Luc. 9:37-50 (45)+Luc.18:31-34 (34); zaterdag over het doel van het Evangelie: Joh. 20:30-31+21:25. Liefhebbers: HC15; Art.19 N.G.B.; Hebr.5:8. Over tempel in Lucas: hs. 1; hs.2; hs.21:37; hs.22:53; hs.24:47-53
- Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 13 januari '19