



Grote dankbaarheid voor corona-noodhulpactie!

De corona-noodhulpactie via Kerkenhelpenkerken.nl heeft tot 1 oktober 2020 voor Verre Naasten alleen al € 349.418 aan giften opgeleverd. Het platform is een initiatief van Verre Naasten, de GZB en het diaconaat van de CGK-kerken. In gezamenlijkheid wisten de drie samenwerkende organisaties een bedrag van € 767.439 te werven. Met het ingezamelde geld is een diaconale noodhulpactie gestart waarmee we onze lokale partnerkerken en –organisaties ondersteunen.

Bijvoorbeeld in... Bangladesh

Bangladesh behoort tot een van de gebieden waar Verre Naasten lokale kerken ondersteunde om een noodhulpactie op te starten. Zodoende mochten 450, en later nog eens 350 gezinnen, via de kerk een voedselpakket ontvangen, in dankbaarheid. Gezinnen waarbij het inkomen verdween doordat ze hun baan verloren, maar ook mensen die ziek zijn kregen een pakket. Hoewel de noodsituatie eind juni leek te verbeteren, blijkt het juist te verergeren. In Bangladesh sterven mensen niet alleen aan COVID-19, maar ook aan andere ziektes. De medische behandeling die ze nodig hebben, krijgen ze niet. Dit wordt als luxeartikel gezien en is alleen bereikbaar voor de politieke leiders en zakenlieden. Maar ook de inkomenssituaties zorgen voor stress: hoe ga je de huur betalen, gas, water en licht? En als dat niet lukt, wordt je dan met je kleine kinderen je huis uitgezet?

Bedankt voor uw steun!

Door de noodhulpactie hebben we, via onze partners, duizenden gezinnen een voedselpakket kunnen aanbieden. Mede dankzij uw steun! Door de hulp ervaren mensen dat God hen niet vergeet en opent het deuren die anders gesloten zouden blijven. Buurtgenoten die Jezus niet kennen mogen de liefde van God hierin ervaren. Het is een kans om het evangelie te delen. Laten we hopen en bidden dat door de crisis heen Gods liefde

zichtbaar wordt. Prachtig! Door uw hulp mogen mensen zegen ervaren. God vergeet hen niet! Het is in de verhalen bijzonder om te lezen hoe een 'eenvoudig' voedselpakket daarbij kan helpen:

Esbongile uit Zuid-Afrika

Nomsa in KwaZulu-Natal is samen met vijf andere vrouwen lid van een kippenproject. Ze verkoopt haar producten op de markt. Door COVID-19 is de markt ingestort en heeft ze geen inkomsten meer om van te leven. Nomsa: "Daarom ben ik erg blij met de voedselpakketten die we via de corona-noodhulpactie ontvingen."

In KwaZulu-Natal kon onze samenwerkingspartner Sizanani in totaal 500 voedselpakketten uitdelen. Daarnaast ondersteunden we vier andere partners om coronahulp te verlenen. Met steun van Stichting Pharos konden de zes leden van de SALT-Alliance in september/oktober maar liefst 2.269 voedselpakketten uitdelen.



Poovan uit India

Poovan is een hindoe-priester uit India. Zijn kleine tempel ligt op 600 meter van een ARPC-kerk. De voorganger van deze kerk kwam erachter dat Poovan hulp nodig had en gaf hem een voedselpakket. Door het aanbieden van hulp ontstaat er een opening om een vriendschap op te bouwen om zo in de toekomst het evangelie te delen. Zonder deze hulp zou het moeilijk zijn geweest om de liefde van God te tonen. Blijf alstublieft bidden voor de redding van Poovan!

Via de Anugraha Reformed Presbyterian Churches (ARPC) in en rond de miljoenenstad Bangalore hebben

357 gezinnen uit de kerk een voedselpakket ontvangen. Daarnaast zijn er 177 arme gezinnen geholpen, vaak buurtgenoten, die niet zijn aangesloten bij de kerk. In totaal steunden we 9 verschillende partners in India, waarbij zo'n 5.000 gezinnen een voedselpakket mochten ontvangen.



Financieel overzicht

Onderstaand een overzicht van het totaalbedrag aan giften dat bij 'Kerken helpen kerken' is binnengekomen (t/m september 2020). Daarmee zijn bestaande bestaande partners van de verschillende organisaties ondersteund, in verschillende landen.

Inkomsten

Verre Naasten	€349.418
CGK	€158.472
GZB	€259.550
Totaal	€767.440

Besteed

Verre Naasten	€287.868
CGK	€118.300
GZB	€144.245
Totaal	€550.413

Verschil (nog te besteden)

Verre Naasten	€61.550
CGK	€40.172
GZB	€115.305
Totaal	€217.027

Met uw hulp heeft Verre Naasten t/m september 30 samenwerkingspartners (kerken en christelijke hulporganisaties) in 14 onderstaande landen kunnen ondersteunen, vooral om voedselpakketten uit te delen.

Land	Partners	Bedrag
Bangladesh	2	€15.950
Benin	1	€3.300
Burkina Faso	1	€3.410
Centraal Afrika	1	€3.300
Congo	1	€6.600
India	9	€101.552
Indonesië	2	€7.700
Ivoorkust	1	€2.200
Kenia	2	€9.900
Myanmar	1	€2.750
Sri Lanka	2	€10.450
Uganda	1	€11.000
Zimbabwe	1	€11.000
Zuid-Afrika	5	€98.756
Totaal	30	€287.868

Hoe nu verder?

Onze actieve noodhulpactie 'Kerken helpen kerken' is afgerond. Met het ingezamelde geld en het meeleven in gebed, zijn er vele duizenden gezinnen door de eerste periode heen geholpen. Maar COVID-19 blijft voorlopig een realiteit in deze wereld. Dus wat nu? Verre Naasten wil van deze korte-termijn-hulpactie overgaan naar een meer duurzame vorm van hulp en ondersteuning, passend bij het 'nieuwe normaal'. Dit houdt in dat we naast onze partners willen staan, met hen meeleven, maar daarin tegelijk een proactieve houding innemen en samen proberen kansen en mogelijkheden te zien. Dus door samen de vraag te stellen hoe je als kerk juist nu een baken van hoop en liefde kunt zijn. Met daarbij de praktische vraag of je de huidige programma's door kunt laten gaan als het coronavirus nog steeds onder ons is? Misschien is het verstandiger om daarin aanpassingen te doen. Het belangrijkste blijft daarbij om samen in gesprek te blijven. Want situaties kunnen plotseling veranderen en de actuele nood blijft voorlopig hoog.

Helpt u mee? Want om het 'gewone mission-werk' van onze wereldwijde partners door te laten, is het juist nu van groot belang dat we op uw 'gewone steun' kunnen blijven vertrouwen. Dus... we rekenen op u!